

FIETSREIS

CHINA

Van 8 mei tot 9 juni 2013

Totaal gefietst : 1.942 kilometer

met 14.887 hoogtemeter

Woensdag

8 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Van Bachte-Maria-Leerne
naar Zaventem

Vliegtuig
Brussel - Amsterdam

Vliegtuig
Amsterdam - ...

ONTBIJT

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Vliegtuig

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Vertrek vol verwachtingen

NOTITIES

Fietsen : 0 km (+ 0 m) / Totale afstand : 0 km

Ik had gelukkig nog wat werk te doen in de voormiddag dat ging dan vlug voorbij. Maar in de namiddag was het dan enkel nog wachten tot Liesbet me komt halen. Dat wachten is "ambetant".

Op weg naar Zaventem is er al een beetje file, maar toch alles vlot verlopen en op tijd vertrokken.

Transittijd in Schiphol is niet zo lang, dus dat valt ook wel mee.

Ik heb gezellige Chinese geburen op het vliegtuig (ze studeren aan de universtiteit van Amsterdam, en gaan voor 1 maand terug naar huis).

Overnachting : Vliegtuig

Donderdag

9 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Vliegtuig
... - Chengdu



Brunch



Fietsen van de luchthaven

naar Chengdu



Siesta / biertje



Stadswandeling



Avondmaal

BRUNCH

Vliegtuig

AVONDMAAL

Tsingtao Beer

Tomato & Egg soup
Hui Guo Rou
(stir-fried pork with spring onion)
Bowl of rice

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Oude wijk in Chengdu

Fietsen : 28 km (+ 108 m) / Totale afstand : 28 km

Toch echt goed geslapen tijdens de vlucht (na het avondmaal nog een cognac gedronken als slaapmuts) Het was al tijd voor de brunch (± 10u) als ik wakker werd.

Bij aankomst in Chengdu was het toch niet zo warm als verwacht (23°C, perfect om te wennen) warm genoeg. Bagage en fiets zeer vlot gekregen en controle van visa, paspoort, douane eveneens vlot gepasseerd. Vriendelijke Chinezen, ik kreeg tijdens de montage van mijn fiets al een mooie stadskaart van Chengdu, van een omstaander, zodat ik per fiets gemakkelijk mijn weg zou vinden.

Grote wegen naar het stadscentrum, maar ook met brede afzonderlijke stroken voor de fietsers. Vlug een hotelletje naar mijn zin gevonden voor 2 nachten. Eerst een siesta met een biertje (was gratis bij twee overnachtingen).

Stadswandeling door een oude wijk, zeer goed bewaard en gerestaureerd. Een beetje zoals in Luoyang, maar al veel meer opgekuisd. Krijg hierdoor de indruk dat de steden in China sinds mijn vorige reis in 2006 veel vooruitgang gemaakt hebben.

Avondmaal in restaurant van het hotel. Begonnen met een zachte soep, maar hoofdgerecht heb ik al uit de 'spicy' afdeling gekozen. Was pikant, maar voor mij nog lekker eetbaar, zelfs heel lekker avondmaal.

Overnachting : Chengdu

Vrijdag**10 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen naar het Panda Centre



Bezoek park en panda's



Fietsen naar Chengdu



Middagdutje



Stadswandeling



Siesta / Thee



Bezoek Wenshu Monastery



Avondmaal

ONTBIJT

Toast, confituur
Thee

MIDDAGMAAL

Jasmijn thee
Met enkele soorten
Chineze nougat

AVONDMAAL

Noodle-soup
Rundsvlees in saus
met groenten en rijst

Tsingtao Bier

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

De rode panda
en de reuze panda

Fietsen : 41 km (+ 737 m) / Totale afstand : 69 km

Vroeg opgestaan om de panda's te gaan bezoeken (deze zijn blijkbaar enkel actief 's morgens als het nog niet te warm is). Drukke fietsroute, maar ook hier brede fietsstroken.

Het panda kweekcentrum is uniek in de wereld. Mooie beesten, maar wel luie (gemiddeld bestaat een diersoort 5 miljoen jaar alvorens deze uitgestorven is, maar de reuze panda bestaat ondertussen al 8 miljoen jaar)

Deze is trouwens nu ook bijna uitgestorven, nog slechts een paar duizend in het wild, enkel hier in West-China.

De rode panda wordt hier ook gekweekt, maar ziet er heel anders uit (niet zo schattig, maar toch wel mooie beesten) lijken eerder op een vos.

Ritje terug naar hotel en een uurtje middagdutje gedaan.

Dan gewandeld naar het plein van Mao (één ven de weinige steden in China waar nog een standbeeld staat).

Dan naar het Renmin park (volkspark), groene oase in de stad, mooie tuinen met o.a. veel bonsai, water en vissen.

Dan thee pauze in de Volkstuin, een massa thee drinkers, kaart- en andere spelers. Lekkere jasmijn thee gedronken met drijvende bloempjes. Deugdoende siesta, met lichte Chinese muziek op de achtergrond.

Dan via het Wenshu-complex terug gewandeld. Een typisch Boeddhistische sfeer in de tempel. Mooie, oude gebouwen.

Ook vandaag een lekker avondmaal gehad.

Overnachting : Chengdu

Zaterdag

11 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen van Chengdu



Fietsen naar Meishan



Siesta / Thee



Stadsbezoek



Avondmaal

ONTBIJT

Toast, confituur
Thee

MIDDAGMAAL

Thee
Zoete gebakjes

AVONDMAAL

Kippenpoot en -maagjes
Boontjes, paddestoelen
en andere Chinese groenten
Rijst

Janling Beer

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Thee drinken zoals de Chinezen

Fietsen : 104 km (+ 329 m) / Totale afstand : 173 km

Vrij gemakkelijk de stad uitgefietst, in de goede richting. Langs de rand van de stad een gigantische nieuwbouw gezien (was bijna afgewerkt, opening binnenkort) blijkt het grootste gebouw (oppervlakte) ter wereld te zijn, Mooie fietsroute, gedeeltelijk grote wegen met breed fietspad, een groot deel kleinere wegen langs de rivier en bijna geen verkeer. Mooie ouderwetse dorpjes en moderne stadjes onderweg. Het valt me op dat het verschil tussen dorp en stad vrij groot is. Mooi weer om te fietsen, bewolkt, geen regen, maar ook geen zon gezien vandaag. Daardoor niet te warm, maar met 26°C toch warm genoeg. s Nachts koelt het ook niet echt af, maar als je moe bent slaap je toch wel goed. Prachtig centrum van de stad Meishan, bijna alles modern Chinees. Ook hier veel thee-terrassen, vooral op het centrale plein. Heb hier ook een uurtje relaxed met een thee. Mooi om te zien wat er allemaal voorbij komt. Gemakkelijk een goed hotel gevonden, avondmaal zeer lokaal (kippepoot met tenen eraan, kippemaagjes, verschillende soorten groenten en rijst). Weer pikant, maar speciaal en nog lekker ook.

Overnachting : Meishan

Zondag**12 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen van Meishan



Fietsen naar Leshan



Bezoek Lesdhan Buddha



Siesta / bier



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Gekookte eieren
Rijstsoep
Spinazie, boontjes, ...

MIDDAGMAAL

Ice Tea
Groene thee
Pepsi Cola
Snow Beer

AVONDMAAL

Hot Pot
(octopus, vis, gehaktballetjes,
scampi, paddestoelen, en
nog veel onbekends)
Dessertbuffet
(pudding, fruit, gebak)

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

De reuze Boedha

Fietsen : 107 km (+ 627 m) / Totale afstand : 280 km

Het ontbijt was eigenlijk meer een middagmaal, zo uitgebreid. Toch wennen om dit 's morgens allemaal te eten.

Uit de stad fietsen was niet zo simpel, nergens iets aangeduid, maar buiten de stad wel goede wegwijzers.

De zon was al vroeg op, dus een warme dag om te fietsen (en veel dorst onderweg, maar drank vinden is geen probleem)

Heb de ganse dag langs heel kleine wegen gefietst, steeds op en neer tussen de kleine lapjes rijstvelden, hier komen waarschijnlijk zelden toersiten.

De Chinezen zijn zeer behulpzaam bij het vinden van een hotelletje naar mijn zin.

Dan naar het complex van de Leshan Buddha gefietst, aan de andere kant van de rivier. Verder een stevige wandeling langs tempels en beelden tot de top van de rots. Vanaf hier dan de afdaling per trap naar de voeten van de Boedha. Alles toch zeer mooi om te zien, en toch wel al meer dan 1200 jaar oud.

Avondmaal in een hotpot-restaurant. Een enorm groot buffet met vis, groenten, vlees, nagerechten. Met veel onbekende dingen ertussen, maar ik proef deze wel graag. Als dessert nog 3 soorten onbekend fruit, met pudding, wel lekker.

Vandaag weinig tijd gehad om te relaxen, juist 1 biertje in de bar van het hotel.

Overnachting : Leshan

Maandag

13 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Leshan



Ontbijt



Middagmaal



Fietsen naar Rong'Xian



Siesta / Thee



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Yoghurt met fruit
Bananen

MIDDAGMAAL

Ice tea
Gebakjes
Groene thee
Bier

AVONDMAAL

Potje met varkensvlees
in de bouillon met veel groenten
en rijst
Saké
Frisco

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Bamboe onderweg
De begroeiing en verwerking

Fietsen : 114 km (+ 891 m) / Totale afstand : 394 km

Geen ontbijt in hotel, valt ook wel mee, dan stop ik na een uurtje fietsen, op een klein marktje om te eten. Dan eerste regenbui, een half uurtje, maar te weinig om echt nat te worden. De zon komt dan al door nog voor het gestopt is met regenen.

Dan is het verder een zeer warme dag, maar met de mooie natuur voel je dat eigenlijk niet. Vandaag eerst nog rijstvelden, maar dan wordt het gebergte wat ruwer en hoger. Hier wordt al meer thee gekweekt. Nog wat verder kom ik dan in de bamboe streek, met overal ook verwerking evan in kleine familie bedrijfjes, veel handwerk.

Hotelletje vinden naar mijn keuze was weeral geen probleem, ± 12 EUR, geen luxe maar wel heel proper. Rong'Xian hier komen geen toeristen. Ook geen restaurant gezien, maar alles wordt in de straat klaargemaakt.

Misschien wel het beste van de reis, aan een kraampje hier gegeten, of in alle geval het speciaalste, en saké gedronken samen met de chef van het kraampje. Super gezellige avond, samen met enkele Chinezen.

Overnachting : Rong'Xian

Dinsdag**14 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
 7 30
 8 00
 8 30
 9 00
 9 30
 10 00
 10 30
 11 00
 11 30
 12 00
 12 30
 13 00
 13 30
 14 00
 14 30
 15 00
 15 30
 16 00
 16 30
 17 00
 17 30
 18 00
 18 30
 19 00
 19 30
 20 00
 20 30



Ontbijt



Fietsen van Rong'Xian



Fietsen naar Zigong



Middagmaal



Bezoek museum Dinosaurus



Siesta / Thee



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Drinkyoghurt
 met aardbeien

MIDDAGMAAL

12 kleine banaantjes
 Groene thee
 Mango

AVONDMAAL

Hotpot
 (rundstong, kip, varken,
 veel soorten groenten,
 bouillon) en rijst

Snow beer

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Dinosaurussen in het museum

Fietsen : 77 km (+ 605 m) / Totale afstand : 471 km

Vanacht veel geregend, met een hevig onweer bij.
 Deze morgen opnieuw een buitje, maar ik heb gewacht tot het over was, toch een korte rit gepland vandaag.
 Het was wel vochtig warm om te fietsen, maar weeral door een mooie natuur.
 Hotel zoeken ging deze keer iets minder vlot, het eerste was volzet, 5 km verder nog één, hier was wel nog plaats.
 Heel eenvoudig, echt Chinees, hier ook mijn avondmaal gegeten. De Chinezen keken hier allemaal naar mij om te zien als ik dat wel kon hotpot eten.

Deze namiddag ben ik naar het dinosaurus museum geweest. In deze streek zijn heel veel fossielen gevonden en wel honderd dinosaurussen gereconstrueerd.
 In het museum staan veel modellen skeletten. Van heel kleine (70 cm) tot heel grote (35 m), de grootste ooit gevonden.
 Buiten tussen het groen en in het water hebben ze dan volledige dinosaurussen nagebouwd, maar niets is 100% zeker, het is de meest vermoedelijke vorm, gebouwd rond een skelet.

Overnachting : Zigong

Woensdag**15 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Zigong



Ontbijt



Middagmaal



Fietsen naar Longshui



Siesta / Thee



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Drinkyoghurt met mango

MIDDAGMAAL

Bananen
Groene thee
Koekjes

AVONDMAALGegrild konijntje
met rijst

Enkele biertjes

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Avondmaal in de straat,
gegrild konijntje

Fietsen : 138 km (+ 1004 m) / Totale afstand : 609 km

Lange rit voor de boeg, dus vroeg vertrokken.

De ganse dag licht bewolkt, geen regen, geen zon,
prima om te fietsen. Fietsparcours steeds op en neer,
mooie zichten na elke heuvel. Dwars door het Chinese
binnenland, met enkele steden onderweg.

De steden zijn allemaal zeer modern, de oude wijken
rond de stad vervangen door appartementen, de oude
wijken in het centrum van de stad mooi gerestaureerd.
Nog steeds veel rijst, maar ook meer maïs, veel vis-
vijvers en eendenboerderijen (om later Peking eend
te worden).

Longshui, kleine maar zeer levendige stad. Met muziek
en dans op elk plein, ook een pleintje voor de kleintjes
vol met speeltuigen, zandbakken en speelgoed.
Dat had ik nog nooit gezien, goed idee, iedereen komt
samen op één of ander plein.

Avondmaal aan een kraampje in de straat gegeten.
Men was daar vlees aan het grillen, ik dacht eerst aan
karkassen van eend, maar het bleek dat het konijn was.
Zeer lekker van smaak, zeer mals vlees, veel peuzelwerk
om met de vingers op te eten (volgens hun vertaal-
computer: mamal, small rabbit).

Rustig aan een tafeltje met een paar lokale biertjes
en veel contact met de Chinezen, gezellige avond.

Overnachting : Longshui

Donderdag

16 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen van Longshui naar Dazu



Bezoek Dazu Rock Carvings



Fietsen van Dazu naar Longshui



Siesta / Thee



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Rijstgebakjes
Thee

MIDDAGMAAL

Chinese worstjes
Ice Tea
Groene thee met koekjes

AVONDMAAL

Gegrilde eendebout
Boontjes, rijst
Biertjes

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Dazu Beelden

Fietsen : 59 km (+ 594 m) / Totale afstand : 668 km

Het regent als ik wakker wordt, en het ziet overal grijs. t Zal niet vlug ophouden, zo te zien. Gewacht tot 11u om naar de beelden in de rots Baoding Shan te gaan kijken.

Toch bijna de ganse tijd door de regen gefietst.

Wel warm, maar toch niet zo leuk.

De beelden in de rots uitgehouwen zijn wel heel mooi.

Dit zijn van de jongste rotssculpturen (12e - 13e eeuw). Een massa beelden van heel kleine tot de 15 m lange liggende Boedha. Uit verschillende religies tesamen: Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme, met telkens verschillende beeldhouwstijlen.

Teruggefietst nog steeds door de gietende regen, een warme douche erna in het hotel deed wel deugd.

s Avonds bij hetzelfde kraampje van gisteren gaan eten, maar deze keer eendebout.

Leeker gekruid, licht pikant gevraagd. Vlees krokant gebakken en dan in stukken gebroken. Met een paar lokale biertjes samen met 3 Chinezen een lange avond van gemaakt. Het was nog steeds aan het regenen, maar de tafeltjes waren hier overdekt.

Overnachting : Longshui

Vrijdag

17 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Stadswandeling



Middagmaal



Stadswandeling



Siesta / Thee



Avondmaal

ONTBIJT

Chinese broodjes
met worst
Thee

MIDDAGMAAL

Kleine gebakjes
met thee

AVONDMAAL

Gegrilde spiesjes
(rund, varken, kip, octopus)
met rijst
Lokale biertjes

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Slenteren
tussen de Chinezen

Fietsen : 16 km (+ 80 m) / Totale afstand : 684 km

Bij het opstaan is het nog steeds water gieten, waarschijnlijk niet opgehouden de ganse nacht. Heb geen zin om erdoor te fietsen, en blijf hier nog een dagje extra (in de hoop dat het morgen dan beter weer is).

Mijn dag gevuld met relaxen, tussen de buien door slenteren door de stad en winkelstraten, Chinese gebakjes proeven, ... Het is eens iets anders en ook wel leuk voor één keer. In de namiddag is het dan gestopt met regenen.

Maar heb toch een zeer goede Chinese regenkap gekocht, die zowel mezelf, de fiets als de bagage beschermd (er kan zelfs een tweede persoon onder). Ook nog een broeksriem gekocht op een marktje (10 yuan) gaatjes worden er terplaatse in gemaakt. Ben al wat kilo's kwijt, want mijn broek begon af te zakken.

Dan nog wat relaxen in een theehuis, samen met enkele Chinezen (waarvan er één een beetje Engels kon).

Overnachting : Longshui

Zaterdag

18 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen van Longshui



Middagmaal



Fietsen naar Chongqing



Cruiseticket

Avondmaal

ONTBIJT

Chinese broodjes
en worstjes
Thee

MIDDAGMAAL

Drinkyoghurt met mango
Melk met appelsap
Koekjes en gebakjes

AVONDMAAL

Ei met tomaat
Kip, aardnoten, lente-uitjes
Rijst
Shancheng Beer

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

De hele lange mooie
fietsroute

Fietsen : 180 km (+ 1276 m) / Totale afstand : 864 km

Vandaag wil ik de twee fietsdagen samen doen, dus tot in Chongqing. Mooi weer, licht bewolkt, af en toe een beetje zon, maar de ganse dag droog. Fietsroute verloopt vlot, maar heb op het einde nog een paar beklimmingen te goed om Chongqing (de stad in de bergen) te bereiken. De eerste bergketen oversteken valt wel mee, de weg ligt er bijna volledig rond, de oversteek is niet zo lang en niet zo hoog meer. De tweede echter gaat gewoon over de bergrug, met heel wat S-bochten tot de top. Onderweg kom ik wel veel fietsende Chinezen tegen (allemaal met mountain bike, alles erop en eraan). Dan een flinke afdaling en ik ben in de stad. Toch is het nog meer dan 20 km fietsen alvorens ik aan de haven ben. Daar wil ik morgen dan vertrekken voor een cruise. Heb hotel gevraagd aan iemand langs de weg aan de kade. Heeft me goed geholpen, werkt bij een cruisemaatschappij en ik kon wel mijn fiets meenemen op het schip heeft hij mij beloofd (maar ze hebben dat nog nooit moeten doen). Ben dan 's avonds al terug gegaan om mijn ticket bij hem te regelen. Morgenavond mag ik bij hem terugkomen om in te checken.

Overnachting : Chongqing

Zondag

19 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30

	Ontbijt	
	Stadswandeling	
	Middagmaal	
	Siesta / Bier	
	Stadswandeling	
	Siesta / Thee	
	Avondmaal	
	Inschepen	

ONTBIJT
Gebakken ei, groenten Rijst Thee, Fruitsap
MIDDAGMAAL
Groene thee Koekjes en noten Biertjes
AVONDMAAL
Groene thee Koekjes en noten Biertjes
HOOGTEPUNT VAN DE DAG
Vlot met de fiets op het cruise schip

Fietsen : 11 km (+ 138 m) / Totale afstand : 875 km

Lang geslapen deze morgen, niet te fietsen vandaag, enkel wat in de stad rondwandelen.
Chongqing is een grote stad, met veel winkelcentra, maar steeds op en neer, overal heuvels en rivieren. Veel gezien, dag is vlug voorbij gegaan.

Ik heb voor de internationale cruise gekozen, omwille van de Engelstalige gidsen. Kost wel een stuk meer dan de Chinese cruise (1180 Yuan - 2000 Yuan), maar blijkt achteraf wel de juiste keuze.
Alle maaltijden zijn hier inbegrepen, bij de Chinese niet. Driemaal per dag een zeer uitgebreid buffet.
Er zijn enkel kamers van 2 personen, dus te delen met iemand anders. Maar als de boot vertrekt ben ik nog steeds alleen op mijn kamer. Dus er is verder niemand alleen denk ik, zo heb ik een éénpersoonskamer zonder toeslag.

Overnachting : Cruise schip

Maandag

20 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Bezoek Fengdu



Middagmaal



Cruise



Receptie van de kapitein



Avondmaal



Modeshow

ONTBIJT

Buffet (ei, spek, rijst, groenten,
koekjes, fruit, ...)
Fruitsap, Thee

MIDDAGMAAL

Buffet (salades, viskroketten,
noedels, eend, varken, rund,
groenten, rijst, taartjes, fruit, ...)
Thee en water

AVONDMAAL

Welkomstdrink

Zelfde, maar totaal anders
Buffet (salades, viskroketten,
noedels, eend, varken, rund,
groenten, rijst, taartjes, fruit, ...)
Thee en water

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Gestraften in Fengdu

Fietsen : 4 km (+ 124 m) / Totale afstand : 879 km

Om 6u30 worden we gewekt (met Chinese muziek)
want van 7u tot 8u is er het ontbijtbuffet.
Om 8u meet de boot aan voor een bezoek aan Fengdu,
de spookjesstad. Oorspronkelijk een dorpje, maar is
door de Drie-klovendam onder water verdwenen.
Er was daar in de bergen een Taoïstisch heiligdom,
dit is er nog maar het dorp is volledig nieuw gebouwd
aan de overkant van de rivier (miljoenen mensen zijn
moeten verhuizen langs de hele rivier, 170 m gestegen).
Het heiligdom is gewijd aan de god van de gerechtigheid,
vele gebouwen waren verwoest tijdens de culturele
revolutie, maar werden opnieuw gebouwd. Het oudste
gebouw dateert van de 9e eeuw.
Mooie voorstelling van de gestraften.

Buffet zowel middagmaal als avondmaal, is zeer
uitgebreid. Hoofdzakelijk Chinees, maar met enkele
aangepaste schotels ertussen voor de buitenlandse
toeristen.
Telkens meer dan 20 gerechten, en 4 soorten taart,
en fruit.
Mooie cruise tussen de bergen en op de steeds maar
breder wordende Yangtze rivier.

Overnachting : Cruise schip

Dinsdag

21 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Kleine kloven



Middagmaal



Cruise



Avondmaal



Ver sluizen in 5 stappen

ONTBIJT

Idem als gisteren
maar totaal anders

MIDDAGMAAL

Idem als gisteren
maar totaal anders

AVONDMAAL

Afscheidsbuffet
van de kapitein
Borden vol hapjes op een
draaiplateau midden de tafel.

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

De 3 kleine kloven

Fietsen : 0 km (+ 0 m) / Totale afstand : 879 km

Opnieuw om 6u30 gewekt en ontbijtbuffet zoals gisteren.
Dan overgestapt in een kleinere boot om door de 3 kleine kloven te varen. Zeer mooi traject.
Dan overgestapt in een nog kleinere boot voor het laatste traject.

Na het middagmaal, rustig relaxen in de namiddag op het bovendek van de Shunsine China.
Varen tussen de bergen en rotsen met een mooie natuur.
Na het afscheidsbuffet van de kapitein (zeer lekker) komen we aan de Drie-kloven dam, het grootste waterproject ter wereld.
Begonnen in 1994 en het einde is voorzien in 2015 (met de 6e elektriciteits turbine)
Ver sluizen in 5 trappen gestart om 20u30
Ik heb de eerste 2 sluizen gevolgd.
Stap 1: van 162 meter naar 146 meter
Stap 2: van 146 meter naar 126 meter
Alle verdere stappen zijn ook 20 meter dalen.

Overnachting : Cruise schip

Woensdag**22 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Bezoek 3-kloven dam



Cruise



Middagmaal

Einde Cruise

Fietsen van Yangtze haven
naar Yichang

Stadswandeling



Siesta / Thee



Avondmaal

ONTBIJTIdem gisteren
maar anders**MIDDAGMAAL**Indisch menu
(uitgenodigd op schip
bij groep Indiërs)**AVONDMAAL**Gefrituurde visjes in deeg
Krokant gebakken eend
Rijst
Lokaal bier**HOOGTEPUNT VAN DE DAG**

Project 3-kloven dam

Fietsen : 21 km (+ 172 m) / Totale afstand : 900 km

Terug uitgebreid ontbijtbuffet (te veel om goed te zijn).
Bezoek (met de bus) aan het project 3-kloven dam, met
het sluizen complex, de elektrische centrales en de
scheepslift in constructie als laatste element
(einde voorzien in 2015).

Mooie makette van het volledige project in het informatie-
centrum. Grondige controle alvorens het project te
betreden (even streng als in de luchthavens).

Nog een paar uur en de super mooie cruise is voorbij.
Zeker meer dan zijn geld waard, een unieke ervaring.

Rond de middag werd ik dan nog uitgenodigd door een
Indische groep, hadden hun eigen kok mee.

Vanaf het schip is de 'cyclist' uitgewuifd, was ook voor het
personeel een unieke ervaring, enen met zijn fiets op
de boot.

Vlot, maar bij zeer warm weer, de stad Yichang bereikt
en 2e hotel was naar mijn zin om te blijven (1e te duur).

Zeer moderne stad, met overal luxe winkels.

De Chinezen kunnen zich blijkbaar al veel veroorloven.

Lekker lokaal avondmaal, visjes met veel chilipepers,
maar deze heb ik laten liggen. Teveel eend, maar dat
heb ik in een potje meegekregen (morgen voor het
ontbijt hebben ze me gezegd).

Overnachting : Yichang

Donderdag

23 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Yichang



Ontbijt



Fietsen naar Jingzhou



Middagmaal



Stadsbezoek



Siesta / bier



Avondmaal

ONTBIJT

Ice Tea
Eendenborst (koud)
Yoghurt

MIDDAGMAAL

Groene thee
Gebakjes

Snow beer

AVONDMAAL

Een bord vol van
1/2 kg gekozen uit 36
verschillende gerechtern
(vis, vlees, groenten, ...)
Rijst

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Avondmaal 3 EUR per kg

Fietsen : 121 km (+ 372 m) / Totale afstand : 1021 km

Goed geslapen, vroeg wakker en om 7u al aan het fietsen.
Ontbijt, restje eend van gisteren, onderweg opgegeten
aan een kruispunt met winkeltjes voor drank.

Veel gedronken die dag, want het was zeer warm (35°C)

Middagmaal was eerder een siesta.

In Jingzhou is de oude stad nog volledig ommuurt.

En daarbinnen is het leven nog zoals vroeger, zeer druk,
en binnen de muren zijn geen auto's toegelaten.
(behalve 's avonds laat voor levering en afhaling)

In een klein straatje een heel speciaal restaurantje
gevonden. Met 36 verschillende gerechten in de toonbank
je neemt een bord en vult het met wat je graag eet, alles
samen aan 24 Yuan (3 EUR) per kilo. Ik had bijna 1/2 kg
aan de kassa doen ze er dan nog wat aardnoten bovenop
tot het een rond getal wordt om te betalen. Mijn avondmaal
kostte 12 Yuan.

Ik heb daar dan ook nog 4 biertjes gedronken (voor, bij en
na het eten). Nog eens voor 12 Yuan (halve prijs van
elders). Alles voor de lokale mensen, hier zal ik wel de
eerste buitenlander geweest zijn.

Ik was er vroeg, maar daarna werd het zeer druk met enkel
Chinezen natuurlijk, geen toeristenstad.

Overnachting : Jingzhou

Vrijdag**24 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Jingzhou



Ontbijt



Middagmaal



Fietsen naar Lixian



Stadswandeling



Siesta / Thee



Avondmaal

ONTBIJT

Chinees worstebroodje
Yoghurt

MIDDAGMAAL

Veel drankjes
(Ice Tea, cola, perendrank,
water)
Groene thee en koekjes

AVONDMAAL

Chinese barbecue
(spek, kippevleugels, sla,
Chinese champignons,
komkommer, sausjes)
Alles op de grill
met lokale biertjes

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Werkers op de rijstvelden

Fietsen : 138 km (+ 287 m) / Totale afstand : 1159 km

Weeral vroeg opgestart, want toch wel een lange rit voor de boeg. De enige brug over de Yangtze rivier is de autostrade. Geprobeerd naast een vrachtwagen om erover te fietsen, maar eraf gehaald door de politie, verboden voor fietsers.

Hoe kom ik dan aan de overkant ? Na lang zoeken wist de politie me te vertellen dat ik het per schip moest proberen.

Maar net dan stopt er een klein vrachtwagentje aan de péage en ik vraag in mijn beste Chinees (gebarentaal) als ik met mijn fiets mee mag over de brug. Ze hadden het vlug begrepen, onmiddellijk goed, en terwijl de verkeerspolitie nog aan het zoeken was waar het schip kon vertrekken, was ik al weg. Ze stonden met de mond vol tanden toe te kijken. Ik wou dan nog wat geld geven maar de chauffeur wou het niet aannemen, hij reed al zwaaiend weg.

Dwars door de rijststreek gefietst. Overal was men aan het werk op de rijstvelden, toch nog veel handwerk. Maar ik zag dat de boeren ondertussen wel al mooie huizen bouwen.

Lixian, een stad in volle vernieuwing. Hele straten, alles tegen de grond en dan nieuwe gebouwen met mooie pleintjes en toegangspoorten.

s Avonds per toeval een Chinees barbecue restaurant gevonden. Nog een biertje van de chef, voor een foto.

Overnachting : Lixian

Zaterdag**25 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
 30
 8 00
 30
 9 00
 30
 10 00
 30
 11 00
 30
 12 00
 30
 13 00
 30
 14 00
 30
 15 00
 30
 16 00
 30
 17 00
 30
 18 00
 30
 19 00
 30
 20 00
 30



Fietsen van Lixian



Ontbijt



Middagmaal



Fietsen naar Cili



Siesta / bier



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Bananen
 Yoghurt

MIDDAGMAAL

Ice Tea
 Koekjes

Lokale biertjes

AVONDMAAL

Spiesjes met kip
 Spiesjes met scampi
 Spiesjes met spek
 Viskroket
 Rijstsoep
 Fruitsap

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Show rond Tao begrafenis

Fietsen : 94 km (+ 476 m) / Totale afstand : 1253 km

Vroeg vertrokken, warme dag maar geen zon. Plots begint het dan te regenen, maar met mijn Chinese fietsregenmantel blijft zowel ik als mijn bagage droog. Na een uurtje is het over, maar het blijft wel de ganse dag bewolkt.

Plots is het kruispunt en de weg afgesloten, veel volk, veel lawaai en veel show. Het is een Tao begrafenis met orkest, vuurwerk, draken en monsters, ... heel apart om dit mee te maken. Ben hier wel een uurtje gebleven tussen de Chinezen van het dorp.

Vandaag fiets ik een groot deel door de druivenstreek (hectaren na hectaren, alle overdekt met plasticfolie)

De laatste 40 km is constant klimmen en af en toe eens dalen, door een zeer landelijke streek. Echt wel mooi.

Avondmaal in een restaurant met allemaal spiesjes, je kiest met een prijs per stuk, op het einde krijg je de rekening (62 Yuan, drank inbegrepen, valt wel mee) Hier zelfs voor de eerste keer een koffie kunnen drinken na het eten. En dat smaakt als het zo lang geleden is.

Overnachting : Cili

Zondag

26 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen van Cili



Fietsen naar Zhangjiajie



Middagmaal



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Yoghurt
Thee en koekjes

MIDDAGMAAL

Harbin beer
Aardnoten

AVONDMAAL

Kippebouten
Brood
Rode wijn
Kaas
Mango

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Verandering van de natuur

Fietsen : 104 km (+ 498 m) / Totale afstand : 1357 km

Fietsen door altijd mooier wordende natuur. Maar ook meer klimmen, je voelt de mooie bergen van het national parc al naderen.

Minder vruchtbare streek, ook minder dicht bevolkt, en meer bos.

Gelukkig niet te warm vanavond, grotendeels bewolkt geen zon, maar ook geen regen. Dat is hier heb beste weertje om te fietsen.

Stadswandeling gemaakt, niets speciaals te zien, behalve de Tianmen Shan in de verte, met een groot gat in de rotsen op de top.

Mijn avondmaal in een winkel gekocht en op mijn kamer opgegeten, eens voor de verandering. Met een lekker flesje Chinese wijn erbij, van de Cabernet Sauvignon.

Overnachting : Zhangjiajie

Maandag**27 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Bus van Zhangjiajie
naar Wulingyuan



Ontbijt



Trektocht



National Parc Wulingyuan



Middagmaal



Trektocht



National Parc Wulingyuan



Bus van Wulingyuan
naar Zhangjiajie



Siesta / Bier



Avondmaal

ONTBIJT

Yoghurt

MIDDAGMAAL

Ice Tea
Nootjes
Druiven

AVONDMAAL

Octopus van de grill
Escargots
Lente-ui
Rijst
Biertjes

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Natuurpracht
in Wulingyuan Park

Fietsen : 29 km (+ 1031 m) / Totale afstand : 1386 km

Vandaag bezoek van het Wumlongyuan nationaal park op mijn programma. Eerst met de bus van Shangjiajie naar Wulingyuan (± 45 minuten rijden).

Dan een ticket gekocht, en in het park opnieuw met de bus naar het beginpunt van een mooie trektocht.

De bussen rijden steeds een grote ronde door het park en je kan overal opstappen en afstappen.

Zeer mooie wandeling gemaakt met overal rotspieken. Prachtig, maar toch wel lastig, zeer steile wandelpaden. Normaal zitten de toppen in de wolken, maar vandaag is het weer zo goed, dat er geen wolken zijn (en dat is hier uitzonderlijk).

Dan met de bus naar de andere kant van het park gereden en ook hier een mooie wandeling gemaakt, tussen nog meer hoge rotspieken. Heel speciaal landschap, terecht beschermd door de Unesco.

Bij retour, veel dorst, rechtover het hotel klein winkeltje gevonden met bier in de koelkast. Een zakje nootjes erbij en terplekke uitgedronken.

Zit hier op mijn gemak en heb er nog ene besteld (600ml)

Overnachting : Zhangjiajie

Dinsdag**28 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt

Fietsen naar Tianmen Shan
en retour

Wandeling Tianmen Shan



Middagmaal



Bezoek Hemelse Poort



Siesta / bier



Avondmaal

ONTBIJT

Yoghurt

MIDDAGMAALPannenkoek
met groenten
Kiwidrank**AVONDMAAL**Bier / Nootjes

Gegrilde visjes
Chinees brood
Fruitsap**HOOGTEPUNT VAN DE DAG**

De Hemelse Poort

Fietsen : 21 km (+ 606 m) / Totale afstand : 1407 km

Vroeg vertrokken per fiets om de Tianmen Shan op te rijden. Na 9 km kom ik aan de toegangspoort.

Echter geen verkeer toegelaten, behalve lokale bussen. Dan teruggefietsd, en met de langste kabelbaan ter wereld naar boven. Prachtig zicht op de 99 S-bochten die naar de hemelse poort leiden.

Eerst met een Chinese groep (waarvan er 2 goed Engels spraken) een grote wandeling gemaakt in het park bovenop de berg. Mooie vergezichten en heel spannend over een glazen wandelpad langs de rotsen. 1000 meter diep onder het glas.

Dan naar het middenste station van de kabrellift en verder met de bus over de kronkelende weg naar boven tot aan het plein waar de trap begint.

Nog 999 treden naar boven en ik sta aan het grote gat in de rots. Volgens de Chinezen is dit de poort naar de Hemel (een Heilige plaats).

Bij retour (zeer warm, 36°C) een paar koele biertjes gedronken met nootjes zoals gisterern (in dezelfde plaats, het was er goed en gezellig).

Mijn treinticket besteld (maar de geplande trein van 7u25 rijdt niet, enkel deze van 17u25 met aankomst om 00u30 in Yatunbao).

Overnachting : Zhangjiajie

Woensdag

29 mei

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Stadswandeling



Middagmaal



Siesta / Bier



Avondmaal



Trein van Zhangjiajie
naar Yatunbao

ONTBIJT

Chinese worstjes
Rijstkoek
Groene thee

MIDDAGMAAL

Biertjes
Zoet-pikante nootjes

AVONDMAAL

Doosje noodlesoep
(Chinees Fastfood)

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Trein, fiets, hotel
Vlot verlopen

Fietsen : 6 km (+ 40 m) / Totale afstand : 1413 km

Lang geslapen, gezien mijn trein pas in de namiddag vertrekt en in de stad zelf is niet veel meer te doen. Nog een kleine stadswandeling gemaakt naar een paar afgelegen hoekjes.

Dan veel tijd genomen voor middagmaal en siesta samen, ook eens gezellig, rustig aan doen.

Tijdig naar het station gefietst en het ziet er naar uit dat de fiets op de trein geen probleem zal zijn, gewoon zelf meenemen en doen alsof er niets aan de hand is. Ze keken wel raar bij iedere controlepost die ik passeerde maar ik mocht telkens gewoon doorgaan.

Op de trein heb ik hem in de entree mogen laten staan (vastgemaakt). Het was een slaaptrein, maar tot het donker werd heb ik gewoon zitten naar buiten kijken, mooie natuur, veel bergen.

Daarna toch een beetje geslapen en om 24u gewekt om mijn fiets klaar te maken voor het afstappen .

In Yatunbao om 00u30 (de treinen zijn daar zeer stipt) stond ik aan een klein stationnetje zonder perron, en het regende flink.

Ik vroeg aan de stationschef als er een hotel in de buurt was, en ja, schuin over het station, nog geen 500 meter. Vriendelijke uitbater, ik kreeg een kamer voor 50 RMB (mijn goedkoopste tijdens deze reis, maar hier komen waarschijnlijk ook nooit toeristen in dit dorpje).

Overnachting : Yatunbao

Donderdag**30 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen van Yatunbao



Dong minderheid



Fietsen naar Chengyuang



Middagmaal

Wandeling
naar de Dong-dorpen

Siesta / wijn



Avondmaal

ONTBIJTBananen
Yoghurt**MIDDAGMAAL**Groene thee
Notenkoekjes**AVONDMAAL**Flesje rode wijn
NootjesVarkensvlees met mix
van paddestoelen
Zoetzure vis
Rijst**HOOGTEPUNT VAN DE DAG**

De houten Dong-gebouwen

Fietsen : 51 km (+ 419 m) / Totale afstand : 1464 km

Goed geslapen en het was ondertussen ook gestopt met regenen (zo te ziren wel veel geregend deze nacht overal waterplassen in het dorp).

Wel nog bewolkt, maar goed om te fietsen. Toch later een beetje motregen af en toe en ook tweemaal gestopt om even te schuilen.

Prachtige fietsroute, maar wel grotendeels over een overharde weg (lastig rijden) met veel keien en plassen. Fantastisch fietsen door dit mooi landschap en met de Dong-dorpjes in de bergen. Hier woont een Chinese minderheidsgroep, de Dong, één van de 56 minderheidsgroepen in China.

Prachtig klein hotelletje gevonden, in Dong-stijl, dit wil zeggen volledig houten gebouw, eenvoudig maar zeer sfeervol, en al dat hout ruikt ook lekker.

Na een pauze met thee op het balkon met prachtig uitzicht op de rivier en de brug, komt de zon te voorschijn. Tijd om de speciale "Wind en Regenbruggen" te gaan bekijken en een wandeling te maken door enkele van de dorpen van Chengyuang. Heel speciale bouwstijl, maar ook een apart mensenras. De dorpjes zijn met smalle straatjes en eenvoudige huizen in hout. Dan nog 3 km met jongeren meegewandelt, na school naar hun dorp. Heb in de vooravond een flesje Chinese rode wijn gekocht voor de Siesta.

In het hotel is er ook een restaurant, dus blijf ik hier eten.

Overnachting : Chengyuang

Vrijdag**31 mei****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Chengyuang



Ontbijt



Middagmaal



Fietsen naar Longsheng



Bus naar Dazai



Te voet naar Tiantou



Siesta / bier



Avondmaal

ONTBIJT

Rijstkoekjes
Melk-appel drank

MIDDAGMAAL

Bananen
Ice Tea

Lokale biertjes

AVONDMAAL

Gebakken eend
met groene boontjes
Gebakken bamboescheuten
met groene paprika
Rijst
Gecarameliseerde Taro
Jasmijn Thee

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Hotelletje midden de rijstterassen

Fietsen : 95 km (+ 522 m) / Totale afstand : 1559 km

Mooie fietstocht, wel motregen gedurende het eerste uur, bewolkt tweede uur, zon vanaf het derde uur tot het einde. Alles verloopt vlot vandaag, hierdoor stop ik niet om te overnachten in Longsheng (was enkel een tussenstop zonder veel bezienswaardigheden), maar doe de tocht van morgen er meteen bij, naar Dazhai.

Men heeft me aangeraden de fiets in het ticketcentrum achter te laten en met de minibus tot mijn bestemming te gaan.

Ik kreeg ook een adresje mee van een zeer goed hotel in Tiantou. Deze streek is volgens de Chinezen mooier en rustiger van toeristen dan Dazhai, maar ligt wel heel afgelegen.

Het laatste stuk is te voet, met een drager voor mijn bagage (40 minuten smalle paadjes, trappen op en neer) want het dorp is niet anders bereikbaar.

Prachtige ligging van mijn hotel met zicht op de rijstterassen, inderdaad een super hotelletje zonder luxe. Ik had geluk, er was nog één kamertje vrij. Vriendelijke mensen, heel lokaal en uitgebaat door de Yao- minderheid.

Zeer goed restaurant in het hotel, eten op een terrasje met de voeten bijna in de rijstterassen.

Overnachting : Tiantou Dazai

Zaterdag**1 juni****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
 30
 8 00
 30
 9 00
 30
 10 00
 30
 11 00
 30
 12 00
 30
 13 00
 30
 14 00
 30
 15 00
 30
 16 00
 30
 17 00
 30
 18 00
 30
 19 00
 30
 20 00
 30



Ontbijt



Wandeling viewpoint 3



Middagmaal



Wandeling viewpoint 1 en 2



Siesta / Bier



Avondmaal

ONTBIJT

Black Tea
 Notengebak

MIDDAGMAAL

Omelet met groenten
 Rijst
 Bier

AVONDMAAL

Kip zoet-zuur
 Chinese gebakken champignons
 Rijst
 Rijstwijn

Bier

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

De rijstterrassen

Fietsen : 12 km (+ 889 m) / Totale afstand : 1571 km

Vandaag staat enkel wandelen op mijn programma.

Niet gewoon wandelen, maar naar de mooiste uitzichtpunten in het gebergte met de rijstterrassen.

Eerst naar viewpoint 3 (is ongeveer 90 minuten stappen, enkele weg, terug kom ik dan wel via een andere weg).

Zeer mooie zichten op de enorm grote rijstterrassen.

Diot is eigenlijk ook een soort kunst, enkel mogelijk door Chinezen denk ik.

Ik was terug in het hotel rond de middag en had er wel honger van gekregen.

Na het middagmaal, een uurtje rusten, en dan naar uitkijkpunt 1 (40 minuten stappen) en uitkijkpunt 2

(nog eens 30 minuten stappen). Langs een hele omweg terug naar het hotel gestapt.

Overal andere zichten, allemaal om ter mooiist. Je raakt

er niet op uitgekeken, ik kan niet stoppen met foto's

nemen. Men is ondertussen ook begonnen met het

planten van de rijst, allemaal handwerk.

Na wat ik vandaag gezien heb, lijkt deze reis mijn vorige

China-reis nog te overtreffen ('en ik heb nog enkele mooie dingen voor de boeg). Alhoewel het twee totaal

verschillende reizen zijn, je kan het dan ook moeilijk vergelijken.

Maar het is wel duidelijk, China is mijn land voor vakantie, het zijn de twee mooiste reizen die ik maakte.

Overnachting : Dazhai Tiantou

Zondag**2 juni****2013****CHINA****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Bus Tiantou naar Longji



Fietsen van Longji



Ontbijt



Middagmaal



Fietsen naar Guilin



Siesta / thee



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Yoghurt met mango
Appelkoekjes

MIDDAGMAAL

Green Tea
Gedroogd fruit

Lokaal bier

AVONDMAAL

Kippebout
Kippebrochette
Rode wijn

Ijscrème

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Chinees verlichte stad Guilin

Fietsen : 86 km (+ 686 m) / Totale afstand : 1657 km

Eerste bus om 8u terug naar het ticketoffice, waar mijn fiets staat (heb die daar onder de trap met mijn fietsslot vastgelegd). Om 9u30 gestart met fietsen, waarvan de eerste 20 km constant klimmen over een bergketen. Daarna hoofdzakelijk op en neer, maar meer dalen dan stijgen. Wel een mooie fietstocht en dicht bij Guilin wordt het gebergte ook anders, een dal met veel rotsen. Voorlopers van het karstgebergte die ik de volgende dagen te zien krijg.

Guilin is een moderne, grote stad, vooral gericht op toerisme, nochtans is hier weinig te zien. Wel een gezellige stad, en vooral 's avonds veel te doen, alle parken zijn Chinees verlicht (= met veel kleuren) maar dat heeft ook zijn charmes om erdoor te slenteren. Overall muziek, veel sfeer, veel volk.

Ik heb hier eens gegeten zoals de Chinezen zelf, op straat aan een kippenkraampje. Keuze uit 4 soorten "Kip op een stokje" (alles gepanneerd: onderpoot, kippebout of stukjes kipfilet, of een gemarineerde kipfilet gebakken in de wok in olie). Het enige verschil met de Chinezen: ik had me een flesje (zeer lekkere) wijn gekocht (78 RMB) en een glas vanuit het hotel meegenomen. Eten heeft me 21 Yuan gekost (1 van elk gepanneerd spiesje, 2 gemarineerde stukjes) en bij het buurkraampje dessert gekocht.

Overnachting : Guilin

Maandag

3 juni

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Guilin



Ontbijt



Karstgebergte



Fietsen naar Yangshuo



Middagmaal



Siesta / Thee



Stadswandeling



Siesta / Bier



Avondmaal

ONTBIJT

Rijstgebakjes
Yoghurt

MIDDAGMAAL

Groene thee
Gedroogd fruit

Bier
Nootjes

AVONDMAAL

Riviervis in biersaus
(met tomaat, groene paprika)
Rijst
Osmanthus thee
Frisco

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Beerfish "een topper"

Fietsen : 94 km (+ 856 m) / Totale afstand : 1751 km

Vroeg gestart met fietsen, want in de namiddag wordt het hier veel te warm (meer dan 35°C) als het niet regent. Gelukkig geen regen tijdens het fietsen, maar wil in de namiddag een flinke bui van 1 uur. Daarna vochtig warm. Fietsrit is niet speciaal, wel mooi met het karstgebergte maar het mooiste deel zal ik zien als ik later nog langs de rivieren fiets.

Yangshuo, een toeristenstad bij uitstek, en voor het eerst ook internationaal. Tot nu toe overal 99% Chinese toeristen, maar hier meer dan 10% buitenlanders, en dat ziet men ook in de straten: café met Belgisch bier (o.a. Rochefort 10 voor 42 Yuan) een Frans restaurant (met o.a. steak au poivre voor 68 Yuan) en een Duitse straat (met Weissbier, Brattwurst, ...)

Ik heb me niet laten vangen en hier hun lokale specialiteit gegeten: riviervis in biersaus, eigenlijk 1 vis voor twee personen, maar kon die alleen ook wel de baas. Vis gekozen in hun aquarium, opgediend in biersaus met tomaten, groene paprika, look, chili, ... en toch wel super lekkere maaltijd.

Overnachting : Yangshuo

Dinsdag

4 juni

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30

	Ontbijt	
	Fietsen langs de rivieren	
		
	Middagmaal	
	Fietsen door karstgebergte	
	Siesta / bier	
	Stadswandeling	
	Avondmaal	

ONTBIJT
Notenkoekjes Druivensap
MIDDAGMAAL
Mangosap Lokale gebakjes Bier & nootjes
AVONDMAAL
Rundvlees met selder, lente-ui, munt en chilipepers Gebakken noedels Osmanthus thee
HOOGTEPUNT VAN DE DAG
Het Kartstgebergte

Fietsen : 39 km (+ 187 m) / Totale afstand : 1790 km

Vandaag een halve rustdag, enkel een klein fietsritje rond Yangshuo gepland. Mooi langs 2 rivieren tussen het karstgebergte en midden in het lokale leven, weg van de toeristen.

Daarna een beetje slenteren door de toeristische stad. Vers geperst mangosap gedronken met een lokaal zoet gebakje. Later nog een siesta met hun lokaal bier en een zak nootjes, luierikken dus.

Wou 's avonds Yangshuo eend eten, maar ze hadden geen vandaag. Ze heeft me dan de specialiteit van het huis aangeraden, en dat was een heel verrassende combinatie die ook heel lekker was: rundvlees met lente-uitjes, selder, munt en chilipepers (normaal zeer pikant, maar ze hebben het voor mij iets minder pikant klaargemaakt). Dit wordt een onderdeel van mijn Chinees menu.

Overnachting : Yangshuo

Woensdag

5 juni

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Yangshuo



Fietsen naar Xingping



Ontbijt



Bamboe vlot op Li-rivier



Middagmaal



Siesta / Thee



Dorpswandeling



Siesta / Bier



Avondmaal

ONTBIJT

Fruitsap
Omelet, Toast, Banaan
Koffie

MIDDAGMAAL

Gedroogd fruit
Jasmijn thee

Bier en nootjes
Gefrituurde visjes

AVONDMAAL

Hond in paprika-peper saus
Rijst
Zwarte thee

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Het Karstgebergte
vanop de rivier Li

Fietsen : 41 km (+ 231 m) / Totale afstand : 1831 km

Korte fietsrit, maar toch tijdig opgestaan en vertrokken.
Er is veel te zien en te doen bij mijn aankomst.
Eerst een ontbijt gegeten in het hotelletje. Xingping
is slechts een dorp, maar ligt aan het mooiste deel
van de Li-rivier.

Ik heb dan een tochtje gemaakt van een paar uur met
een bamboevlot op de rivier, varen tussen het karst-
gebergte. (direct met de schipper overeengekomen en
prijs is maar de helft van de officiële prijs).
Toch helemaal anders als je dit vanop een bootje in de
rivier ziet.

Op de eindbestemming heb ik nog een portie vers
gefrituurde visjes gegeten, lekker Chinees.

Na de middag dan meer siesta dan actief te zijn, mag
wel, na meer dan 1800 km gefietst te hebben.

s Avonds voor de eerste keer deze reis hond gegeten.
Wordt in deze streek regelmatig opgediend.

Overnachting : Xing Ping

Donderdag

6 juni

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Xing Ping



Ontbijt



Fietsen naar Daxu



Middagmaal



Siesta / Thee



Stadsbezoek



Siesta / Bier



Avondmaal

ONTBIJT

Gevulde koekjes
Ice Tea
Melk-appel drank

MIDDAGMAAL

Gedroogd fruit
Groene thee

Bier en nootjes

AVONDMAAL

Spiesjes kip, gegrild
Lente-uitjes, gegrild
Varkensvlees met boontjes,
look en tomaat
Rijst
Bier

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Landschap bij de laatste col

Fietsen : 58 km (+ 473 m) / Totale afstand : 1889 km

Fietstocht was niet lang, maar wel heel zwaar (zwaarste van deze reis). Binnenweg door de bergen, voor 3/4 onverharde weg, zelfs af en toe door de modder. En ook 3-maal een flinke klim, heb mijn fiets zelfs moeten gaan afwassen bij mensen thuis, teveel modder overal. Daarmee heb ik de laatste col van deze reis achter de rug, maar door de samenloop van slechte weg en klimmen, wel zeer zwaar, maar toch één van de mooiste.

Gestopt in Daxu (niet ver meer van Guilin). Dit is een oud dorpje, waar de tijd is blijven stil staan. Leuker en gezelliger dan nog eens een dag in de stad Guilin, wel minder te doen, maar toch veel te zien.

Langs de weg ernaar toe is er een hotel, het enige hier in de buurt. En eten kan je overal in de straat, op de markt, ... in China.

Overnachting : Daxu

Vrijdag

7 juni

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Daxu
naar Guilin



Ontbijt



Stadswandeling



Middagmaal



Wandeling Ronghu meer



Avondmaal



Siesta / Bier



Avondmaal

ONTBIJT

Thee
Gedroogd fruit

MIDDAGMAAL

Bier
Garnalenchips
Noten

AVONDMAAL

Allemaal spiesjes
Kippebout
Kippevleugel
Kipfilet
Rode wijn
Frisco

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Wandeling langs Ronghu meer

Fietsen : 22 km (+ 61 m) / Totale afstand : 1911 km

Korte fietsrit naar de stad, hotel hoef ik niet meer te zoeken, neem zelfde als vorige keer.

Guilin is een grote stad, dus er valt nog wel wat te wandelen en te bekijken vandaag.

Na de middag langs en rond het Ronghu meer gewandeld, mooie natuur, met 2 schitterende pagodes in het meer.

Siesta is hier meer tussen de toeristen dan tussen de Chinezen. Maar naar het einde van de reis toe stoort me dit nu ook niet helemaal.

Voor mijn avondmaal herhaal ik ook nog eens wat ik hier vorige keer gedaan heb. Het heeft me zo goed gesmaakt, en eten in de straat is wel gezellig in China.

Daarna nog een mooie wandeling door de fel verlichte parken (met veel kleur) en ook hier en daar een muziekbandje aan het werk.

Overnachting : Guilin

Zaterdag

8 juni

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Ontbijt



Winkelen



Middagmaal



Siesta / Thee



Fietsen van Guilin

Fietsen naar luchthaven

Verpakken fiets

Inchecken



Vliegtuig van Guilin
naar Guangzhou

ONTBIJT

Rijstgebakje
Groene thee

MIDDAGMAAL

Jasmijn thee
Gevulde koek
met varkensvlees in sojasaus

AVONDMAAL

Vliegtuig

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Lokale producten kiezen
in de winkels

Fietsen : 31 km (+ 248 m) / Totale afstand : 1942 km

Totaal hoogteverschil tijdens deze reis: 14.887 meter

Vandaag nog enkel een beetje winkelen, specialiteiten om mee te nemen voor mijn Chinees menu.

Zoals kippenpoten (met de tenen eraan, gekookt en vacuum verpakt), Chinese kruiden, gedroogde Chinese paddestoelen en gedroogd Chinees fruit, thee.

Ook gezellig om zo verschillende winkeltjes te doen en enkele lokale producten te kiezen om mee te nemen.

Fietsen naar de luchthaven op tijd gestart, toch nog een flink eind buiten de stad.

Zelfs nog een half uurtje moeten schuilen voor een regenbui onderweg.

Vanaf hier alles vlot verlopen, verpakken van de fiets, inchecken met de fiets, vlucht op tijd vertrokken.

Overnachting : Vliegtuig

Zondag

9 juni

2013

CHINA

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Vliegtuig van Guangzhou



Vliegtuig naar Amsterdam



Vliegtuig van Amsterdam
naar Brussel



Van Zaventem
naar Bachte-Maria-Leerne

ONTBIJT

Vliegtuig

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Tevreden terug thuis

Fietsen : 0 km (+ 0 m) / Totale afstand : 1942 km

Alle vluchten verlopen vlot.
Wachttijden bij transit zijn niet te lang.
Goed geslapen, goed gegeten en goed gedronken.

Mijn chauffeur (Liesbet) was al in de aankomsthal
dus dan ook vrij vlot naar huis gebracht.

Toch weer één van de beste reizen, China is mijn
vakantieland bij uitstek.

Dit was bijna de perfecte reis voor mij.

Overnachting : Bachte-Maria-Leerne