

FIETSREIS INDONESIE

Van 28 augustus tot 26 september 2018

Totaal gefietst : 1.547 kilometer

met 11.305 hoogtemeter

Dinsdag

28 augustus

2018

INDONESIE

DAGSCHEMA

ONTBIJT

FIETSEN / WANDELEN

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30

Printing International

Werken tot 15u00

Van Bachte-Maria-Leerne



naar Zaventem



Vliegtuig Brussel - Istanbul

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Vliegtuig

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Vlotte start

Afstand (km) : 0

Totaal (km) : 0

Hoogte (m) : 0

Totaal (m) : 0

Vandaag gewerkt tot 15u00, om 16u45 thuis vertrokken met Liesbet naar Zaventem.

Nog nooit zo vlot in de luchthaven geraakt, ondanks de wegenwerken op de autostrade.

File op E40 ontweken via R4 en verder geen files meer tot aan de luchthaven.

Hierdoor na het inchecken een paar uur gerust in relax zetel van de vertrekhal / Gate B31

Vlotte verbinding met de volgende vlucht van Istanbul naar Jakarta, reeds na middernacht.

Overnachting :

Vliegtuig

Woensdag**29 augustus****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30

Vliegtuig van Istanbul



Maaltijden aan boord



Vliegtuig naar Jakarta

ONTBIJT

Geen (5 uur verschil)

MIDDAGMAAL

Vliegtuig

AVONDMAAL

Vliegtuig

HOOGTEPUNT VAN DE DAGGoede bediening
Turkisch Airlines**FIETSEN / WANDELEN**

Afstand (km) : 0

Totaal (km) : 0

Hoogte (m) : 0

Totaal (m) : 0

NOTITIES

Lange vlucht en met het grote tijdsverschil ook heel raar.
Om 2 uur 's nachts vertrokken en om 18 uur 's avonds
aangekomen. Donker bij vertrek en donker bij aankomst.
Na het avondmaal geslapen tot aan het volgende
middagmaal.

Donker gemaakt (alles dicht, lichten uit) op het vliegtuig
Lekker Turks eten, Turkse wijnen (wit en rood) en nog een
dubbele Raki na de koffie.

Binnenlandse vlucht van Jakarta naar Makassar is van
van terminal 1. Bij aankomst in terminal 2 met de sky-line
de andere terminal (1 of 3 en ook naar het treinstation)
± 10 km lang.

Alles verloopt vlot, fiets afhalen, meenemen op sky-line
en pas om 5 uur morgen mijn volgende vlucht.

Maar hier geen probleem, in de Restroom staan relax
zetels genoeg.

Overnachting :

Rest Room Airport Jakarta

Donderdag**30 augustus****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Vliegtuig van Jakarta



Fietsen van Makassar Airport

naar Salenrang



Siesta (meloensap)



Wandeling door kartsgebergte



Rammang-Rammang

Siesta (appelsiensap)



Avondmaal

ONTBIJT

Drinkyoghurt

MIDDAGMAAL

Meloensap

Appelsiensap

AVONDMAAL

Rijst

Kool-wortel salade

Tomaten chili

Mais-groenten koekjes

Vis in pikante saus

Water

HOOGTEPUNT VAN DE DAGKartsgebergte Rammang
en de paalwoningen**FIETSEN / WANDELEN**

Afstand (km) : 40

Totaal (km) : 40

Hoogte (m) : 137

Totaal (m) : 137

NOTITIES

Prachtig weertje om te fietsen deze morgen (het had s nachts geregend) niet te warm, en bewolkt.

Naar een mooie streek gefietst met rijstvelden en het karstgebergte (tweede grootste ter wereld).

Overnachting in een Homstay (mensen die thuis kamers verhuren). Een paalwoning aan de rand van een vijver.

In de namiddag eerst nog door het karstgebergte gefietst en dan erdoor gewandeld. Mooie "dorpjes" die slechts bereikbaar zijn via de smalle paadjes tussen de rijstvelden. Met rondom rond mooie rotsformaties.

Hier en daar een "café" op zo'n rots gebouwd. Goed voor een siesta me mooi uitzicht (en enkel alcoholvrije drank dus geen biertje vandaag).

Avondmaal ook bij de manesn van homestay thuis.

Echt wel lekker avondmaal samen met de ganse familie Uitgebreid menu, en alles lokale producten (o.a. uit de lokale waterpartijen).

Overnachting :

Salenrang

Vrijdag

31 augustus

2018

INDONESIE

DAGSCHEMA

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Ontbijt



Fietsen van Salenrang



Fietsen naar Sumpang



Siesta (koffie)



Stadswandeling



Naar de kermis



Avondmaal

ONTBIJT

Rijst, omelet
Komkommer, tomaat
Sausjes en Thee

MIDDAGMAAL

Water, water en water
Papaya

Koffie

AVONDMAAL

Paradis cocktail
Jawa Noodles
Water
Koffie

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Naar de kermis
met lokale familie

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 83
Hoogte (m) : 84

Totaal (km) : 123
Totaal (m) : 221

Wou iets vroeger vertrekken, maar gezien ontbijt hier inbegrepen was, en dit uitgebreid is (meer een soort middagmaal) toch pas om 8u30 kunnen vertrekken.

Warm, nog even wennen maar met veel water drinken lukt het toch goed (bijna 4 liter).

Mooi om te fietsen, met links waterpartijen en rijstvelden en de kust, rechts rotsformaties en bergen in de verte.

Tocht is vlot verlopen, hotelletje gevonden met hulp van de lokale mensen. Heb dan op de hoek van de straat een siesta gehouden in een "café" / koffiehuis.

Indonesische koffie van Torajaland, sterk gemaakt en smaakt goed (100% Arabica) en suiker is hier een potje siroop.

Ondertussen de buur van het hotel leren kennen en we gaan samen naar de kermis aan de kust en ook naar de zonsondergang kijken.

Er is feest met o.a. damesvoetbal (in een moslimnad !!!)
Op terugweg naar het hotel een avondmaal gaan eten.
Niet veel keuze, maar op aanraden van de chef 2 lekkere dingen gegeten / gedronken : cocktail van het huis (zonder alcohol natuurlijk) en noedels met kip en sojasaus.

Vroeg gaan slapen, lang uitgaan is mijn ding niet op reis, en had nog een beetje achterstand in te halen van de heenreis en drukke planning de eerste dag.

Overnachting : Sumpang

Zaterdag**1 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Ontbijt

Fietsen van Sumpang



Fietsen naar Pare-Pare



Siesta (bier)



Stadswandeling



Siesta (koffie)



Avondmaal

ONTBIJT

Brood & Confituur
Koffie

MIDDAGMAAL

Drinkyoghurt

Indonesisch biertje
met nootjes
Koffie met chocolade

AVONDMAAL

Gegrilde vis (400 gr)
Rijst en sausjes
water

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Vissersdorpjes en vismarkt

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 71

Totaal (km) : 194

Hoogte (m) : 168

Totaal (m) : 389

Hier doe ik mee met delokale bevolking, dat is vroeg opstaan en om 7 uur al op de fiets. En dan ook wel vroeg gaan slapen, om 22 uur al in bed.

Eerst nog de vismarkt bezocht, weinig soorten vis, hoofdzakelijk sprotjes en inktvisjes, maar altijd wel de moeite waard om er de sfeer te proeven.

Dan een niet zo lastige fietsrit, door nog veel kleine dorpen (eigenlijk is dit hier één langgerekt dorp, weinig meters zonder bewoning). Toch wel vrij warm vandaag, bij aankomst in Pare-Pare al 33°C rond 13 uur.

Had zin in een biertje na al dat water drinken en kreeg al vlug mijn zin. Gevraagd in het hotel, opgezocht in Google en slechts 500 m verder kon ik in een winkeltje gekoeld Indonesisch bier kopen (geen bar in de stad, wel bij 3-sterren hotels, maar dat is veel te duur heeft men mij gezegd. Ik betaalde 2 Euro voor 620 ml en 0,20 Euro voor 5 zakjes nootjes. Nog wat chocolade gekocht voor bij de koffie later en mijn middagmaal was compleet.

Stadswandeling gemaakt, mooi maar geen monumenten. Avondmaal in puur visrestaurant. Een bak vol vissen, halve vissen en stukken vis. Kiezen en grillen voor alles dezelfde prijs 50.000 IDR of ± 3 Euro (rijst inbegrepen).

Overnachting :

Pare-Pare

Zondag**2 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Ontbijt

Fietsen van Pare-Pare



Fietsen naar Enrekang



Siesta (mix-drankjes)



Standswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Rijst, omelet, groenten

Kroepoek

Koffie

MIDDAGMAAL

Yoghurt

Bananen

Mix-drankjes

(mango, choco, koffie + ijs)

AVONDMAAL

Half kipje

Groenten in bouillon

Rijst

Vers appelsiensap

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Mooie overgang
platteland - bergen

FIETSEN / WANDELEN**NOTITIES**

Afstand (km) : 74

Totaal (km) : 268

Hoogte (m) : 578

Totaal (m) : 967

Om 7 uur al ontbijt, dus vroeg op de fiets en dan toch al warm. Eerste helft nog vrij vlak. Tweede helft steeds korte, maar krachtige klimmetjes (10 - 15 - 20%).

Zeer lastig bij ondertussen 32°C.

Veel, zelfs enorm veel, gedronken, vooral water 6x 600ml maar ook citroensap, appelsiensap, koude thee, cola, drinkyoghurt, ...

De eerste keer banaantjes gezien (eetbare versie dan, want bakbananen zie je overal).

Een groot stuk fietsen in een dal tussen de rijstvelden, met zowel links als rechts bergen. Verder, iets hogerop vooral bananen en kokosnoten. Tot, nog hoger, geen teelt meer, maar wilde natuur.

Laatste stuk, een rivier volgen, maar niet zoals verwacht licht stijgend, neen constant op en neer over de heuvels die dan in de rivier uitmonden.

Moe, maar vlug hotel gevonden langs de rivier en weer fris na de koude douche.

Café gezocht, maar enkel met allerlei "ijs-drankjes" ook lekker, ik heb er 3 soorten geproefd, alleen een beetje zoet naar mijn smaak.

Overnachting :

Enrekang

Maandag**3 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Ontbijt

Fietsen van Enrekang



Middagmaal



Fietsen naar Kalosi



Siesta (koffie)



Stadswandeling



Siesta (sala fruit)



Avondmaal

ONTBIJT

Gebakken rijst

Omelet

Koffie

MIDDAGMAAL

Lam in saus

Lam in bouillon

Rijstpaketje

water

AVONDMAALNasi djemba (buffelvlees)
in bouillon met groenten

Rijst

Water

Magnum frisco

Koffie

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

"Trouwfeest" onderweg

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 43

Totaal (km) : 311

Hoogte (m) : 876

Totaal (m) : 1.843

Zware rit voor de boeg, zonnig van bij de start. Eerste 10 k flink klimmen, dan 20 km licht bergop en af en toe eens bergaf.

In een dorpje in de bergen is een "trouwfeest" aan de gang. Geen "trouwers" gezien, maar het ganse dorpje was er aan het eten. Ik moest ook mee eten. Kwam goed van pas, want had al honger, energie was bijna op na al dat klimmen. Veel keuze, maar ik heb het bij 2 soorten lamsvlees gehouden (beide niet pikant). De kip en de vis waren hier wel pikant klaargemaakt. Met rijst want hun noedels waren ook in een pikante saus klaargemaakt.

Dan verder fietsen, ondertussen al flink warm en kwam in een gezellig dorpje/stadje nog voor mijn eindbestemming maar er was een mooie "losmen" (homestay) en ben dan maar gestopt voor vandaag. Doe morgen de rest samen met de volgende geplande tocht er nog bij.

Avondmaal, lokaal gerecht, door een mevrouw in de straat aangeraden (buffelvlees in bouillon met groenten) zeer smaakvol en licht pikant. Hier geen echte restaurants owel in de straat, ofwel in een gespecialiseerd djemba huis aan de markt.

Men heeft me hier per brommer naar toe gebracht, geen vermelding buiten, alleen niet te vinden.

Overnachting :

Buntusugi (Kalosi)

Dinsdag**4 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA****FIETSEN / WANDELEN****NOTITIES**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen van Buntusugi



Ontbijt



Fietsen naar Rantepao



Middagmaal



Siesta (fruitsap)



Stadswandeling



Siesta (bier)



Avondmaal

ONTBIJT

Yoghurt
Koejes
Yakult

MIDDAGMAAL

Gebakken bananen
Zoete broodjes
Appelsiensap

Bier + nootjes

AVONDMAAL

Ajuinsoep
Scampi "Rantepao"
Water

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Super gezellig hotel
met mooie tuin en terras

Afstand (km) : 61

Totaal (km) : 372

Hoogte (m) : 483

Totaal (m) : 2326

Vroeg gestart, net na zonsopkomst. Ideale temperatuur om de eerste 20 km te klimmen. Daarna nog slechts licht op en neer tot in Rantepao.

Een beetje bewolkt af en toe, en hierdoor goed fietsweer

Hotel waar ik wil overnachten heeft slechts een kamer voor 1 nacht, volgende nacht geboekt in hotel rechtover. Vandaag heb ik ook een tour met gids in Torajaland besteld (per brommer, typisch vervoermiddel van hier). Eerste keer wat meer luxe in hotel met Westers toilet en een echte douche met warm water (en niet veel duurder).

Avondmaal wel iets duurder, maar eens iets anders, ajuinsoep met croutons, scampi in zoet-zure saus met rijst en lokale drank "bamboewijn" (smaak van saké met azijn in).

Overnachting :

Rantepao

Woensdag**5 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Ontbijt



Tour "Toraja"



Middagmaal



Tour "Toraja"



Siesta (bier)



Avondmaal

ONTBIJT

Omelet, toast
Koffie

MIDDAGMAAL

Koekjes en koffie
Gebakken vis
Varkensbrochette
Rijst en thee

AVONDMAAL

Kippesoep
Geroosterd varkensvlees
Groentemengeling
Rijst
Citraendrank
Toraja Koffie

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Begrafenis Ceremonie

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 38

Totaal (km) : 410

Hoogte (m) : 184

Totaal (m) : 2610

Wat langer geslapen en dan om 9 uur vertrokken naar een dorpje waar vandaag een begrafenis ceremonie is. Heel speciaal, veel volk, echt wel de moeite waard om dit mee te maken. Weinig toeristen.

Ben met de gids dan bij een familie terecht gekomen en kreeg er zelfgebakken koekjes en koffie en dan ook een middagmaal (zeer lekker klaargemaakt) om met de vingers te eten, geen bestek.

Had een geschenk afgegeven (3 kg suiker, op aanraden van de gids, want suiker is hier zeldzaam).

Er werden een 10-tal varkens geslacht en later ook nog eens een 10-tal buffels. Vlees wordt dan verdeeld en verkocht aan de dorpelingen.

Daarna historische begraafplaats van de hooggeplaatsten uit de regio bezocht, met grote rechtopstaande stenen (hoe hoger de functie hoe groter de steen) en ook hollen in de rotsen gekapt om de familie in te begraven (soms al uitgekapt voor men dood, anders wacht men met de begrafenis ceremonie).

Tenslotte ook de lokale textiel fabriek bezocht, alles is hier nog handwerk.

Overnachting :

Rantepao

Donderdag**6 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30

Bezoek Ke'Te' Kessu

 Ontbijt

 Fietsen van Rantepao

 _____

 Middagmaal

 Fietsen naar Palopo

 Siesta (koffie)

 Stadswandeling

 Avondmaal

ONTBIJT

3 gebakjes
Koffie

MIDDAGMAAL

Noodles met vleesballetjes
Sprite

Koffie

AVONDMAAL

Fried Chicken
Rice
Thee
Frisco
Koffie

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Natuur : half jungle

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 78

Totaal (km) : 488

Hoogte (m) : 585

Totaal (m) : 3195

NOTITIES

Eerst nog eens een traditioneel stadje bezocht (5 km fietsen) en er mijn postkaartjes kunnen kopen. Terug naar Rantepao, ontbijt gekocht en ondertussen is het postkantoor open. Geen postzegels vandaag, maar heb er mijn kaartjes geschreven (was ondertussen beginnen regenen) en de postzegels betaald, ze gaan er deze dan zelf opkleven (hoop ik toch !)

Ondertussen is de regenbui over, maar wel nog grijs bewolkt. Na een uurtje fietsen, motregen en later een beetje meer. Zelfs in het droog seizoen is hier bijna dagelijks regen (meestal een grote bui van een uur, maar vandaag een halve dag motregen). Geschuild, een drankje besteld, gedaan met regenen voor weer een uurtje. Opnieuw schuilen, nog een drankje en dan zowat lichte motregen waar je niet echt nat van wordt. Meer nat van het zweten, want toch een flinke col alvorens af te dalen naar de kust. Ideaal eigenlijk, warm en motregen tot op de top, erover droog en zonnig. Eerst nog niet zo warm om af te dalen (omwille van de snelheid), maar hoe lager hoe warmer en in de stad dan al zeer warm.

Palopo is een grote stad, één en al winkelstraten in het centrum. Geen monumenten, maar mooi dagelijks leven. Hier veel kip en vis op het menu (terug tussen de moslims). Alles samen, mooiste fietsdag tot hier toe, wat een mooie ongerepte natuur !

Overnachting :

Palopo

Vrijdag**7 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen van Palopo



Middagmaal



Fietsen naar Siwa



Siesta (appelsiensap)



Dorpswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Rijst, vis
eierkoekjes
Koffie

MIDDAGMAAL

Yoghurt aardbei
Yoghurt mango
Appelsiensap
aardappelkoekjes

AVONDMAAL

Nasi goreng met kip
Noodle soup
met ei en ajuin
Koffie
Chocoladekoekjes

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Dorpsfeer meegedeeld

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 101

Totaal (km) : 589

Hoogte (m) : 377

Totaal (m) : 3572

NOTITIES

Ontbijt inbegrepen in hotelprijs, typisch Indonesisch, bijna een middagmaal.

Langste rit voor de boeg, maar bijna volledig vlak.

Gedeeltelijk langs de kust (alhoewel de zee bijna niet te zien is) met links van de weg veel visvelden tot aan de kust en rechts van de weg veel rijstvelden tot aan de bergen. Bewolkt, witte wolkjes, daardoor niet overdreven warm, alhoewel vanaf 14 uur toch wel weer (had toen de rit al afgewerkt).

Overnachting in Siwa, eigenlijk een groot dorp, toch vlug een hotelletje gevonden (was ook het enige hier) met 11 kamers. Zeer basic, niet geschikt voor toeristen, maar wel proper en dit alles voor de prijs van 50.000 IDR (minder dan 3 EUR).

Eten wordt vooral uitkijken in de straat naar kraampjes waar vanalles klaargemaakt wordt. Maar toch een warung, gevonden, typisch lokaal, geen stoelen en lage tafels op een verhoogd plateau. Weinig keuze, maar wel heel lekker.

Daarna "het koffiehuis" binnen geweest, veel volk op een vrijdagavond. Lekkere koffie, maar ook veel cocktails zonder alcohol, en kleine hapjes. Een gezellige avond gehad tussen de lokale mensen.

Overnachting :

Siwa

Zaterdag**8 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30

	Fietsen van Siwa
	Ontbijt
	
	Fietsen naar Sengkang
	Middagmaal
	Siesta (koffie)
	Stadswandeling
	
	Avondmaal

ONTBIJT

Brood met bananensmaak
Melk met aardbeiensmaak

MIDDAGMAAL

Bintang Bier
Pikante nootjes

Koffie
Chocolade

AVONDMAAL

Gegrilde vis
Groenten in bouillon
Sausjes
Rijst
Thee

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Puur visrestaurant

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 82

Hoogte (m) : 603

Totaal (km) : 671

Totaal (m) : 4175

Gewekt om 6u30 door hoteleigenaar (tijd om op te staan enkele minuten voor mijn wekker afging).

Geen ontbijt in dit hotel (kan ook niet voor die prijs, en is eigenlijk gemakkelijk voor mij, eerst een uurtje fietsen en dan ontbijt ergens onderweg).

Mooie fietsroute tussen allerlei exotische planten aan de zijkant van de weg: bananen, papaya, cocosnoten, cacao, . . .
Geen grote hellingen maar wel bijne constant op en neer.
Af en toe een witte wolk, perfect fietsweertje.

Veel rijstvelden onderweg, maar ook een paar dorpen met enkel maar schapen (eerste keer dat ik dit hier zie).

In Sengkang een mooi hotel gevonden voor 2 nachten (duurste ook, ± 16 Euro, maar wel wat meer luxe zoals airco, westers toilet, douche met warm water) en het ontbijt inbegrepen.

Een bar met gekoeld bier (± 3 Euro) in de receptiehal.

Hier ook een tour geboekt voor morgen, per boot op het Tempe meer. Gids heeft me een restaurantje aangeraden voor vanavond (indien ik graag vis eet . . . en ja hoor) een visrestaurant, vis kiezen, bereiding kiezen, . . . (hier geen vlees op de kaart)

Overnachting :

Sengkang

Zondag**9 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA****ONTBIJT****FIETSEN / WANDELEN****NOTITIES**

7 00
 30
 8 00
 30
 9 00
 30
 10 00
 30
 11 00
 30
 12 00
 30
 13 00
 30
 14 00
 30
 15 00
 30
 16 00
 30
 17 00
 30
 18 00
 30
 19 00
 30
 20 00
 30



Ontbijt



Boottocht



Middagmaal



Lake Tempe



Siesta (bier)



Stadswandeling



Siesta (bier)



Avondmaal

Fruitsap
 Toast, confituur, spiegelei, rijst
 Koffie

MIDDAGMAAL

Gebakken bananen
 Thee

Bier Bintang / Bahi Hai
 Zeewierchips

AVONDMAAL

Groentensoep
 Gegrilde scampi
 Rijst, sausjes
 Koffie
 Chocoladekoekjes

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Drijvende huizen in Lake Tempe

Afstand (km) : 26

Totaal (km) : 697

Hoogte (m) : 151

Totaal (m) : 4326

Ontbijtbuffet in hotel, keuze uit rijstschotel of brood om te toasten.

Om 8u al vertrokken per bootje, eerst langs de rivier (toegang betalen) dan dwars over het meer naar de drijvende huizen. Heel speciaal, gebouwd op een groot bamboevlot, woonkamer, slaapkamer, keuken en WC met nog een terras vooraan en achteraan (toilet is gewoon een gat in de bamboe boven het water, met een muurtje rond).

Binnen in zo'n huis is het wel kraaknet en er waait een frisse wind door het huis. Dat trouwens met de wind mee draait en ook afdrijft.

De man is visser, op het meer (heel veel vis) een 20-tal soorten. De vrouw kuint en droogt de vis.

Bij onze aankomst maakt ze thee en bakt ze bananen (lekker) en ook gekookte bananen (minder lekker). een unieke ervaring.

Terug in Sengkang: rustdagje en siesta doet deugd. Avondmaal in een warung op de hoek van de straat naast het hotel. Scampi, ook uit het meer, op de grille, met rijst, sausjes en groentensoep.

Perfect van smaak, licht pikant, licht zoet, licht zuur. Koffie en chocoladekoekjes achteraf.

Overnachting :

Sengkang

Maandag**10 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA****FIETSEN / WANDELEN****NOTITIES**

7 00
 7 30
 8 00
 8 30
 9 00
 9 30
 10 00
 10 30
 11 00
 11 30
 12 00
 12 30
 13 00
 13 30
 14 00
 14 30
 15 00
 15 30
 16 00
 16 30
 17 00
 17 30
 18 00
 18 30
 19 00
 19 30
 20 00
 20 30



Ontbijt



Fietsen van Senkang



Fietsen naar Lamuru



Middagmaal



Dorpswandeling



Siesta (fruitsap)



Avondmaal

ONTBIJT

Toast, spiegelei, confituur
 Koffie
 Fruitsap en Papaya

MIDDAGMAAL

Rijstgebakjes & koffie

Banaanmilkshake
 Appelsiensap
 Nootjes

AVONDMAAL

Groentensoep met kipbouillon
 Kippesatés met pindasaus
 Rijst
 Water
 Frisco

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Veel kleur in de dorpen

Afstand (km) : 86

Totaal (km) : 783

Hoogte (m) : 607

Totaal (m) : 4933

Zelfde ontbijtbuffet zoals gisteren. Lekker en veel gegeten
 Al vrij warm vanaf 7u30 om te fietsen.

Constant golvend parcours, zonder zware hellingen,
 eerste deel hoofdzakelijk cacao plantages. Je ruikt de
 cocoa bonen die ze drogen al vanop afstand (geur van
 zure yoghurt) de cacao zit in de pitten die in de vruchten
 zitten.

Tweede helft precies een ander land, plots zoveel kleur
 in de dorpen (zelfde kleuren door het ganse dorp, vb
 geel + oranje of wit + rood). Alle afsluitingen, boordstenen
 in dezelfde kleur. Zelfs bij elke oprit een set opgevulde
 autobanden met "kamerplanten" ook in deze kleuren.

Volgend dorp geel + groen, idem alles in deze kleuren dan.
 Dorp Lamuru zijn de kleuren weer geel + oranje.

Gevraagd naar een hotel, wisma, losmen en al vlug de
 weg getoond (er is ook slechts 1 in dit dorp)

Wisma Nabila met 6 kamers, ik was rond 13u de eerste
 maar om 19u zat het al vol.

Hij was politieman, zij deed het pension, maar geen van
 beide kon Engels.

Eten iets meer keuze, maar zowat overal hetzelfde
 (nasi goreng, ayam bakar, ikan bakar, mie goreng)
 maar ééntje bakt kipbrochettes (zeer lekker gekruid)
 en opgediend met satésaus / pindasaus.

Overnachting :

Lamuru

Dinsdag**11 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Fietsen van Lamuru



Ontbijt



Middagmaal



Siesta (fruitsappen)



Avondmaal

ONTBIJT

Gekookte eieren
Broodje, Koffie
Yakult (x5)

MIDDAGMAAL

Bananen
Guave sap
Watermeloen

AVONDMAAL

Scampi van de grill
Sojascheuten, rijst, sausjes
Appelsiensap
Chocoladepudding
Koffie

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Fietsen door karstgebergte

FIETSEN / WANDELEN**NOTITIES**

Afstand (km) : 96

Totaal (km) : 879

Hoogte (m) : 944

Totaal (m) : 5877

Geen ontbijt in "Wisa", vroeg gestart met fietsen, vrij lange rit en ook veel klimwerk.

Heb gepland om iets verder te fietsen dan voorzien, naar Maros (10 km van de airport) in plaats van naar Bandimarung.

Een drietal flinke klimpartijen onderweg, maar wel mooi telkens anders. Eerste vooral tussen de dorpjes met nog steeds bananen, cocos, cacao en mais. Dan door de rijstvelden aangelegd in terrassen, mooi goudkleurig want moet hier nog geoogst worden. Tenslotte dwars door en over het karstgebergte Rammang-Rammang. Soms gewoon onder de rotesen fietsen die over de weg hangen, soms tussen 2 rotstorens of rotsmuren.

Veel gestopt om te drinken en wat te eten. Bij eerste stop gratis bananen gekregen, bij laatste stop gratis watermeloen moeten eten (de helft opgegeten en de andere helft meegekregen voor onderweg) nadat ik iedereen (5 personen) een stylo gegeven had.

In Maros centrum is er blijkbaar geen wisma of hotel, maar wel langs de weg naar de luchthaven.

Ja, da luxe hotel van bij de start, toen voorbij gefietst, nu gestopt en een kamer van 300.000 IDR (18 EUR) goedkoper gekregen dan de tarief omdat ik per fiets kwam (de eerste ooit hier) ontbijt inbegrepen.

Overnachting :

Maros

Woensdag**12 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Ontbijtbuffet



Fietsen naar luchthaven



vliegtuig Makassar - Surabaya

Wachten op mijn fiets



Fietsen naar Sidoarjo



Middagmaal



Dorpswandeling



Siesta (bier 0%)



Avondmaal

ONTBIJT

Rijst, kip, groenten

Bouillon, fruit

Toast, confituur, koffie

Gebakjes, thee

MIDDAGMAAL

Zeewierkoekjes

Zoete aardappelchips

Bier 0% (blikjes)

Koffie

AVONDMAAL

Big Mac "50 jaar" gevierd

Fieten en pikante saus

Cola + Cola "50"

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Alles anders dan gepland

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 27

Totaal (km) : 906

Hoogte (m) : 68

Totaal (m) : 5946

Zeer uitgebreid ontbijtbuffet in hotel. 3 gangen gegeten (rijstschotel, toast, dessert). Dan fietsen naar Makassar Airport (slechts 8 km). Fiets demonteren en verpakken, inchecken (fiets gratis) alles verloopt vlot.

Landing om 10u30 zoals gepland, bagage om 11u ontvangen, maar geen fiets. Men is dan gaan uitzoeken waar hij nu is. Eerste melding niet meegekomen, dan toch wel meegekomen, en om 13u teruggevonden in de afdeling cargo. Het was dan al 14u tot alles klaar was (uitpakken en montage fiets) om te vertrekken., snikheet en zag het niet meer zitten om naar Malang te fietsen. Planning nog maar eens gewijzigd en overnachting in Sidoarjo, slechts 19 km van de luchthaven.

Avondmaal weinig keuze, tot ik op een kruispunt een Mac Donalds zag. Tegen mijn principe in daar toch eens gaan eten. Big Mac formule "50 jaar" smaakt zoals bij ons, frietjes en sausjes zijn zelfs veel beter en nog een tweede cola "50" gratis (alles samen minder dan 3 Eur).

Planning voor de volgende dagen gewijzigd, de zware klim (Bromo) in combinatie met de hitte vind ik niet meer verantwoord op mijn leeftijd van 61 jaar. Een paar uur in de brandende zon klimmen, daar zou ik weinig plezier aan hebben (en het blijft enslotte toch vakantie, ik moet niets bewijzen of forceren).

Overnachting :

Sidoarjo

Donderdag 13 september

2018

INDONESIE

DAGSCHEMA

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30

	Ontbijt
	Fietsen van Sidoarjo
	Middagmaal
	Fietsen naar Malang
	Siesta (bier)
	Stadswandeling
	Avondmaal

ONTBIJT

Gekookte eieren
Brood, confituur
thee

MIDDAGMAAL

Bananen
Guavesap

Bier en nootjes

AVONDMAAL

Aspergesoep met krab
Steak met omelet
groenten en aardappelen
Koude thee
Koffie

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Super gezellig hotelletje

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 93

Totaal (km) : 999

Hoogte (m) : 658

Totaal (m) : 6604

Ontbij in hotel en dan rond 7u beginnen fietsen. Wat een verkeersdrukte de eerste 20 km, wel 4x zoveel als in Sulawesi. Dan verder minder verkeer, maar beginnen klimmen tot zowat in Malang.

Niets speciaals onderweg, bijna één langgerekte stad. Gewoon overal winkeltjes, hier is zowat alles te koop in de straat.

Vlug een gezellig hotel gevonden in Malang, met ook een tour-organisatie erbij. Echter geen groep waar ik kan bij aansluiten vandaag (tour vertrekt om 1 uur naar Bromo). Ban dan zelf verder gaan zoeken en in het toeristenbureau van Jos hebben ze me wel kunnen toevoegen aan een tour voor morgen vroeg (was uiteindelijk een jeep met 3 personen en chauffeur, een Italiaans koppel en ik).

Treinticket ook besteld om zaterdagmorgen (8u20-14u00) naar Surakarta te gaan. Fiets kan ook mee, maar wel met andere trein en via cargo.

Hierdoor 1 dag uitgewonnen ten opzichte van mijn planning ik zie wel waar die dan ingepast wordt, nu nog geen idee, maar komt zeker wel ergens van pas.

Overnachting :

Malang

Vrijdag**14 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Bromo-Tour



Ontbijt



Bromo-Tour



Middagmaal



Siesta



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Banaan
Brood en kaas
Gekookt eitje
Water

MIDDAGMAAL

Bier Bali Hai
Nootjes

AVONDMAAL

Groentensoep
Gebakken inktvis
Kipsaté en rijst
Ijsthee

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Krater vulkaan Bromo

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 11

Hoogte (m) : 234

Totaal (km) : 1010

Totaal (m) : 6838

Om 01u00 per jeep vertrokken voor de Bromo-Tour.
Een paar uur rijden over slechte en bochtige wegen,
soms zeer steil en zeer smalle weg.

Aankomst voor "sunrise" vanaf 05u00 met mooi zicht op
de vulkaan en omgeving.

Het is er wel heel koud op deze hoogte (extra vest
gehuurd voor 20.000 IDR).

Dan een stuk terug en door de zandzee, met een tussen-
stop voor.

Ontbijt (pakket met 3 boterhammen, kaas, gekookte ei,
confituur, banaan en water).

Nog een paar km verder een stop om de vulkaan Bromo
te beklimmen tot aan de kraterrand.

Zeer spectaculair, met zwaveldampen die de volledige
wand rondom geel kleuren.

Dan via mooi kronkelende wegen terug naar Malang.

Een douche en dan toch nog een paar uur uitrusten en
siesta, met een biertje aan de bar van het hotel.

Dan nog een stadswandeling en voor avondmaal naar
het museum-restaurant gaan eten.

Zeer lekker avondmaal, mooie plaats, mooi interieur.

Overnachting :

Malang

Zaterdag**15 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Fietsen naar station



Trein van Malang



Ontbijt



Trein naar Surakarta (Solo)



Middagmaal



Siesta (bier)



Stadswandeling



Avondmaal



Fiets afhalen

ONTBIJT

Koffie

Pak koekjes

MIDDAGMAAL

Rozijnenkoek

Chocoladetaart

Koffie

Bier en nootjes

AVONDMAAL

Mini loempia, mini kroketje

Huzarensla

Rundvlees in pepersaus
groenten, aardappelen

Thee

Sinaasappelsap

HOOGTEPUNT VAN DE DAGHotel Cakra
(bijna slapen in museum)**FIETSEN / WANDELEN**

Afstand (km) : 11

Totaal (km) : 1021

Hoogte (m) : 61

Totaal (m) : 6899

Om 07u00 naar het station gefietst (trein om 08u20) maar eerst nog de fiets versturen via cargo. Eerste bureeltje open, maar chef (computer) komt pas om 08u00 dan rest slechts 20 minuten om alles te regelen. Naar tweede bureeltje, zelfde schema, maar ziet er wel iets serieuzer uit. Wachten tot 08u00, maar om 07u40 komt de chefin (computer) al binnen. Tegen 08u00 is alles geregeld, en ze verpakken mijn fiets zelfs nog in plastiefolie. Fiets gaat niet met dezelfde trein (express neemt geen goederen mee). Trein fiets vertrekt om 13u en komt aan om 20u. Treinen rijden hier geen topsnelheid, maar wel tot op de minuut stipt.

Vanaf station naar centrum mij laten voeren met tuc-tuc Eerste hotel volzet, tweede ook, derde had nog kamers. En wat een meevaller, homestay Cakra is een oud Boeddhistisch complex, bijna als een museum, alles nog origineel.

Eerst naar de bakker geweest om middagmaal te halen koffie gratis in hotel. Dan douche en stadswandeling Avondmaal onderweg naar station. Dit is hier blijkbaar de rundveestad, overal restaurants die "beef, cow, ..." serveren. Om 08u10 mag ik dan mijn fiets afhalen in de cargo. Prima service, kijk voor volgende verplaatsing naar hetzelfde kantoor. Bij aankomst in hotel nog een biertje gedronken op de goede afloop.

Overnachting :

Surakarta

Zondag**16 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen van Surakarta (Solo)



Middagmaal



Fietsen naar Borobudur



Siesta (koffie)



Stadswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Toast, confituur
Koffie

MIDDAGMAAL

Yakult
Appelsiensap
Chocoladekoekjes
Yoghurt
Frisco en koffie

AVONDMAAL

Ossestaartsoep
Mie goreng seafood
Sinaasappelsap
Mangosap
Koffie

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Col "Selo"
tussen 2 vulkanen

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 94

Totaal (km) : 1115

Hoogte (m) : 1637

Totaal (m) : 8536

Ontbijt in hotel, en dan gestart voor een lange, zware rit. Eerste 20 km licht bergop, daarna 20 km flink klimmen. Gestart op 87 m hoogte de pas is op 1534 m hoogte tussen 2 actieve vulkanen : Merapi (2825 m, laatste uitbarsting in mei dit jaar) en Merbabu (3145 m). Gelukkig niet te warm (bewolkt) vandaag en boven de 1000 m ook nog wat frisser, goed om te klimmen. En dat was het wel, met de laatste 5 km nog 500 m te stijgen (gemiddelde van 10%, maar soms ook stukken van wel 15%).

Toch af en toe iets energierijk moeten kopen om niet de man met de hamer tegen te komen (yoghurt, frisco, chocoladekoekjes, energiedrankje, ...).

Maar wat een mooi uitzicht tijdens de laatste kilometers zeer grillig gebergte, overal tabaksplantages, soms wel op heel steile hellingen, bijna onbegaanbare kleine wegeltjes ertussen.

Eerste hotel was reeds OK, een beetje dezelfde stijl als dat van gisteren. Deed vroeger dienst als Boeddhistisch centrum.

Avondmaal, veel kraampjes in de straat, maar toch geen risico genomen (want alles ligt al gebakken in een niet-gekoelde vitrine) en in een mooi restaurant gaan eten.

Overnachting :

Borobudur

Maandag

17 september

2018

INDONESIE

DAGSCHEMA

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Bezoek Borobudur Tempel



Ontbijt



Fietsen van Borobudur



Siesta (bier)



Stadswandeling



Siesta (koffie)



Avondmaal

ONTBIJT

Bananen
Mangosap

MIDDAGMAAL

Bier
Tortilla & Kaaschips

Koffie
Chocolade

AVONDMAAL

Gebakken kip
met groenten in bouillon
Rijst
water

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Borobudur Temple

FIETSEN / WANDELEN

NOTITIES

Afstand (km) : 55
Hoogte (m) : 301
Totaal (km) : 1170
Totaal (m) : 8837

Eén kilometer fietsen naar de tempel Borobudur.
Het grootste Boedhistisch monument ter wereld uit de 8e-9e eeuw. Wat een indrukwekkend gebouw, zo groot zoveel figuren rondom rond. Een vierkant grondvlak en verder gebouwd in lagen tot een soort piramide. 2 miljoen blokken steen - 55.000 m³
Elke laag kan je rondwandelen met de hele wand vol taferelen in steen uitgehouwen.
De bovenste laag staat vol "kleine stoepa's" met telkens een Boeddhabeeld erin.
De top is een "grote stoepa". Prachtig, een wereldwonder.

Dan ontbijt in de straat en fietsen naar mijn volgende bestemming Yogyakarta. Korte rit, en ook niet zoveel speciaals te zien onderweg, bijna een langgerekt dorp.

Yogyakarta is wel een grote stad met enkele monumenten. Vandaag verder rustig aan, siesta, wandelingetje, siesta en treinticket gaan kopen voor de volgende verplaatsing.

Overnachting : Yogyakarta

Dinsdag**18 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen naar Prambanan

Bezoek tempelcomplex



Hindoe tempels



Boeddhistische tempels



Middagmaal



Fietsen naar Yogyakarta



Bezoek koffiebranderij "Luwak"



Siesta



Avondmaal

ONTBIJT

Toast met omelet
Koffie
Banaan en Papaya

MIDDAGMAAL

Milkshake aardbei

Bier
Garnalenchips

AVONDMAAL

Vis Lele (3 stuks)
rijst
Ice The

Koffie
Chocolade

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Tempel Prambanan

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 71

1241

Hoogte (m) : 280

9117

NOTITIES

Ontbijt in hotel, het smaakt met lekker omeletje en goede koffie, veel fruit.

een uurtje fietsen naar het tempelcomplex (240 tempels) Prambanan. Eerste serie tempels (Hindoe) super mooi totaal anders dan Borobudur met veel verschillende goden.

Tweede serie tempels (Boeddhist) Candi Sewu, zelfde stijl als vorige, maar hier alleen boeddha's (met meer dan 100 tempels). De beelden zelf zijn trouwens bijna allemaal verdwenen (vernietigd door moslims !).

Beide tempelcomplexen hebben een zeer gedetailleerde eindafwerking met duizenden figuren in steen uitgehouwen.

Op terugweg mijn middagmaal gekocht. Je kan hier trouwens zowat overal eten en drinken in de straat.

Dan een speciale koffiebranderij bezocht (Kopi Luwak) met de duurste (en beste) koffie ter wereld. Koffiebonen eerst opgegeten door de luwak (civetkat) en dan uitgescheten. Wordt verzameld, gespoeld en gedroogd.

Dan met de hand gepeld, artisaan bebrand (beestjes eten alleen de beste bonen, minder goede laten ze hangen Kopje geproefd (super lekker en straf met zachte smaak). 200 gram gekocht (aan ± 180 Euro/kg).

Nog 2 herinneringen gekocht : batik en hoedje.

Avondmaal lokale riviervis (meerval) zeer lekker en makkelijk te eten (slechts 1 centrale graat).

Overnachting :

Yogyakarta

Woensdag 19 september

2018

INDONESIE

DAGSCHEMA

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt

versturen fiets



Bezoek Kraton



Bezoek waterpaleis



Middagmaal



Siesta (koffie)



Siesta (bier)



Siesta (koffie)



Koffie (bier)

ONTBIJT

Pannenkoek met banaan
en chocoladesaus
Koffie

MIDDAGMAAL

Zeevruchtensoep
Varkensvlees gestoofd
in sojasaus
Rijst
Appelsiensap

AVONDMAAL

Koffie / Koekjes
Bier / Scampichips
Koffie / Koekjes
Bier / Tortillachips

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Kraton: paleis van de Sultan

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 15

Totaal (km) : 1256

Hoogte (m) : 107

Totaal (m) : 9224

Lekker ontbijt deze morgen (keuze uit 2 soorten in hotel: omelet of banaan). De moeder zorgt voor het ontbijt van de gasten, maakt haar werk ervan.

Dan fiets afgeven om per cargotrein te versturen naar Tasikmalaya (kan niet mee met de personentrein, idem zoals vorige keer, maar nu een dagje vroeger, fiets zal daar al zijn als ik er aankom).

Het is de bedoeling om van daaruit onmiddellijk naar Kampung Naga te fietsen.

Wandeling naar de andere kant van de stad, bezoek van Kraton (paleis van de sultan) de voorlaatste (nog in leven) was Buwono IX, en vice-minister van Indonesie.

De huidige sultan is zijn zoon Buwono X.

Centrale vergaderzaal met veel bladgoud aan plafond. Verder een aantal mooi paviljoenen, en tentoonstelling van allerlei (gebruiksvoorwerpen, geschenken, documenten o.a. van koning Boudewijn).

Volgende monument Taman Sari, is het waterpaleis van de sultan (niet meer als dusdanig in gebruik) gebouwd door Buwono I in 1758.

Tijd voor middagmaal vrij laat na de middag. Hiervoor de rest van de dag alleen nog siesta met koffie, koekjes, bier en knabbels.

Overnachting :

Yogyakarta

Donderdag 20 september

2018

INDONESIE

DAGSCHEMA

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30

	Ontbijt
	Trein van Yogyakarta
	
	Middagmaal
	Trein naar Talismalaya
	
	Trein naar Bandung
	Avondmaal

ONTBIJT

Fruitbordje
Toast & omelet
Koffie

MIDDAGMAAL

Warme broodjes
Thee

AVONDMAAL

Groentensoep
Miegoreng
Omelet
Bier

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Rijstterassen onderweg

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 0

Totaal (km) : 1256

Hoogte (m) : 0

Totaal (m) : 9224

Vandaag verplaatsing per trein van Yogyakarta naar Tasikmalaya. Treinen rijden hier niet snel, maar wel rustig door de bergen en steden.

Bij aankomst in Tasikmalaya eerst fiets gaan afhalen, maar hier twee plots opgedoken problemen tegelijk opgelost. Het was hevig aan het regenen als ik van de trein stapte (geen fietsweer) en mijn fiets was nog niet in het station aangekomen (zou pas om 20u komen) dus kon ik die fietsrit van 40 km wel vergeten voor vandaag. Ik heb in overleg met de chef dan een treinticket besteld naar mijn volgende bestemming Bandung, ze gaan mijn fiets doorsturen hebben ze beloofd. Ik kan die morgenvroeg dan gaan afhalen in het station van Bandung.

Te voet van het station naar een hotel dichtbij gezocht, en er onmiddellijk geboekt voor 3 nachten, leek me gezellig en goed.

Het is ondertussen al donker, dus alleen nog wat relaxen en avondmaal in een vegetarisch restaurant van het hotel. Lekker klaargemaakt, met veel smaak en niet pikant.

Nog een biertje aan de bar van het hotel om de dag af te ronden.

Overnachting :

Bandung

Vrijdag

21 september

2018

INDONESIE

DAGSCHEMA

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Ontbijt



Fietsen ten Noorden van Bandung



Middagmaal



Wandelen ten Zuiden van Bandung



Siesta (bier)



Avondmaal (snacks)

ONTBIJT

Toast + omelet
Koffie + pralines
Fruitsalade

MIDDAGMAAL

Ingelegde komkommer
2 duifjes in botersaus
Rijst
Thee

AVONDMAAL

Bier
Rijstkoekjes

Bier
Maiskoekjes

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

De kleurrijke markten

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 18

Totaal (km) : 1274

Hoogte (m) : 117

Totaal (m) : 9341

Ontbijt in hotel, om 8 uur (lang geslapen deze keer).
Dan mijn fiets afgehaald in station Bandung (zag hem al staan in het magazijn voor ik in het bureel was, dus eind goed alles goed).

Dan een toertje gefietst in het noorden van de stad.
Enkele mooie gebouwen, maar verder weinig te zien (zoals in de meeste steden hier, het mooiste is fietsen tussen de steden).

Na de middag in één van de betere restaurants van Bandung gaan eten. De bazin heeft me duifje aangeraden (indien ik dat graag at, wel te verstaan). En het was inderdaad lekker, 2 kleine jonge malse duifjes in een botersaus met rijst.

Vooraf had ik een wachtbordje met ingelegde komkommer gekregen.

Daarna een standswandeling gemaakt en bezoek van een paar marktjes. Kledingmarkt is niets speciaal, behalve veel batik, maar groenten en fruitmarkten zijn altijd wel mooi, vol kleur.

Op terugweg naar het hotel een zak koekjes gekocht (gemengd gevraagd, rijst en mais) als avondmaal met een biertje op het terras van het hotel.

Overnachting :

Bandung

Zaterdag

22 september

2018

INDONESIE

DAGSCHEMA

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen rond Bandung



Bezoek Bumi Siliwangi



Middagmaal



Siesta (bier)



Stadswandeling



Avondmaal



ONTBIJT

Toast + omelet
Koffie + pralines
Fruit

MIDDAGMAAL

Croque met banaan
en chocolade

Bier en snacks

AVONDMAAL

Sup Buntut (oxtail)
Gepanneerde visstrips
Rijst
Water

Koffie
Chocoladegebak

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Villa Isola (Art Nouveau)

FIETSEN / WANDELEN

NOTITIES

Afstand (km) : 43
Hoogte (m) : 429
Totaal (km) : 1317
Totaal (m) : 9770

Nog een half relaxdagje in Bandung. Ontbijt om 8 uur en om 9 uur vertrokken per fiets naar villa Isolo (een Art Nouveau gebouw, Bumi Siliwangi, aan de rand van de stad op een heuvel. Prachtig wit gebouw (doet me denken aan de villa van "De Nil" aan de Leie in Astene, zelfde stijl). Hier zijn wel meer verdiepingen maar ook dezelfde afrondingen en verticale elementen. Een bouwstijl waar ik van hou. Retour zig-zag door de stad, maar weinig spectaculaires te zien. Terug in hotel, eerst een douche, en dan middagmaal, een croque met banaan en chocolade (goed idee voor de kindjes). Dan kwam er een regenbui, zelden zo gezien (blaasjes regenen op de straat). Er viel een emmertje water, en ook wel 5°C afgekoeld ondertussen. De straat ston in enkele minuten helemaal blank. Daarna een stadswandeling naar de grote winkelstraat met vooral restaurants en bars (Jl. Braga). Er dan 's avonds ook gegeten, toeristisch, dus een stuk duurder (alhoewel toch maar 6 Euro).

Overnachting : Bandung

Zondag**23 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Fietsen van Bandung



Middagmaal



Fietsen naar Puncak



Siesta (koffie)



Dorpswandeling



Avondmaal

ONTBIJT

Toast & roerei
Koffie & chocolade
Fruitsalade

MIDDAGMAAL

Koekjes
Fruitsap
Yoghurt
Energiedrank

AVONDMAAL

Bakso Balungan Cianjur
Rijst
Koffie

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Aangelegde theeplantages

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 91

Totaal (km) : 1408

Hoogte (m) : 1039

Totaal (m) : 10809

Om 6 uur ontbijt en eenhalf uurtje later gestart met fietsen, eerst zowat 12 km de stad uit fietsen (zondag altijd minder druk op de weg dan de weekdays). Licht golvend parcours dan nog zo verder naar de volgende stad Cianjur en van hieraf een paar honderd meter afdalen. Maar dan begint een flinke en lange klim, de Puncak Pass.

Mooie fietsroute, af en toe een klein dorpje en hier en daar mooie rijstterrasjes (klein, want elk bewerkbaar stukje wordt in terras omgezet). Laatste 10 km zit er af en toe wel een heel steil stuk tussen.

Gestopt aan een toegangspoort naar een "dorpje" Vila Lotus, was nog niet op mijn eindbestemming, maar het zag er zo speciaal uit, dat ik gevraagd heb als er een hotelletje is, en ja, een losmen. Iemand heeft me voorgedaan, zou het alleen niet gevonden hebben.

Het dorpje is aangelegd in de bergen van Puncak. Met een slagboom en controle voor de toegang. Ik heb er eens rondgewandeld, eerst een Warung gezien, chef sprak Nederlands en als ik 's avonds daar kwam eten kreeg ik alles gratis. In het dorp zelf alleen dure mooie villa's met mooi aangelegde tuin (allemaal weekendwoningen van de rijken uit Jakarta).

Avondmaal aangeboden door de chef (zijn specialiteit met een pergpip in de pot, rietje om leeg te zuigen) en helemaal niets moeten betalen (enkele stylo's gegeven).

Overnachting :

Vila Lotus Puncak

Maandag**24 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA**

7 00
 7 30
 8 00
 8 30
 9 00
 9 30
 10 00
 10 30
 11 00
 11 30
 12 00
 12 30
 13 00
 13 30
 14 00
 14 30
 15 00
 15 30
 16 00
 16 30
 17 00
 17 30
 18 00
 18 30
 19 00
 19 30
 20 00
 20 30



Fietsen van Puncak



Ontbijt



Fietsen naar Bogor



Middagmaal



Stadswandeling



Siesta (bier)



Avondmaal

ONTBIJT

Yoghurt
 Rijstcake
 Green Tea

MIDDAGMAAL

3 gebakjes
 (chocolade, pisang, coco)
 Koffiepot

Bier en nootjes

AVONDMAAL

Mie goreng Seafood
 Paksoi
 Thee

Pisang goreng
 Koffie

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Theeplantages Gunning Mas

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 55

Totaal (km) : 1463

Hoogte (m) : 395

Totaal (m) : 11204

NOTITIES

Geen ontbijt in "Losmen" dus onmiddellijk fietsen, de laatste halve kilometer klimmen van de Puncak Pass. Vrij steil, maar niet te warm, toch wel zweten hoor !

Dan alleen maar afdalen tot in Bogor. Maar wat een mooi landschap, overal thee plantages (Gunning Mas) zover ik kan kijken. Thee hoofdzakelijk voor Lipten en Twinings. Gestopt voor foto's plantage, theestruik en theeblaadjes, thee pluksters, ...

Eerste hotel in Bogor ben ik niet gebleven (veel te duur 750.000) dan een kilometer verder een hotelkamer voor 350.000 (± 20 Euro) ontbijt inbegrepen, met zwembad.

Middagmaal gekocht in de bakkerij en dan op het terras van het hotel met een pot koffie opgegeten (Indonesische koffie is wel zeer lekker, maar 3x vragen om er geen suiker in te doen, ze begrijpen niet dat iemand pure koffie kan drinken, en dan geven ze er toch nog suiker apart bij.

Stadswandeling gemaakt, niet veel speciaals, maar ondertussen wel een aantal lokale producten gekocht voor mijn Indo-feestje (2 soorten sambal, ketchup manis, tomatensaus en enkele soorten nootjes).

Overnachting :

Bogor

Dinsdag**25 september****2018****INDONESIE****DAGSCHEMA****FIETSEN / WANDELEN****NOTITIES**

7 00
 7 30
 8 00
 8 30
 9 00
 9 30
 10 00
 10 30
 11 00
 11 30
 12 00
 12 30
 13 00
 13 30
 14 00
 14 30
 15 00
 15 30
 16 00
 16 30
 17 00
 17 30
 18 00
 18 30
 19 00
 19 30
 20 00
 20 30



Ontbijt



Botanical Gardens



Fietsten van Bogor



Middagmaal



Fietsen naar Jakarta Ariport



Vliegtuig Jakarta - ...

ONTBIJT

Fruitsalade
 Rijst, omelet
 Toast, confituur
 Koffie

MIDDAGMAAL

Gebakjes
 Koffie

AVONDMAAL

Vliegtuig

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Aankomst per fiets in luchthaven

Afstand (km) : 84

Totaal (km) : 1547

Hoogte (m) : 101

Totaal (m) : 11305

Ontbijtbuffet in hotel, opnieuw veel keuze, maar rijst van s morgens vroeg blijft moeilijk voor ons Westerlingen. Toch wel lekker.

Dan bezoek van de "Botanical Gardens" in Bogor. Mag er met de fiets door rijden (mits kleine toeslag op het toegangsticket).

Mooi historisch, met nog Nederlandse begraafplaats, maar vooral veel soorten bomen, planten, waterpartijen en hier is ook het presidentieel paleis in gevestigd (zie je wel staan, maar niet te bezoeken).

Dan de laatste fietsrit in Indonesie, naar de luchthaven nog een vrij lange rit, eerst kilometers lang de stad Bogor uitfietsen, dan enkele kleinere wegen gevonden o.a. langs een rivier, maar verder kilometers lang de stad Jakarta infietsen. Alhoewel ik niet naar het centrum moet, toch een drukke baan naar de luchthaven. Nog een flinke regenbui (te erg om door te fietsen, dus schuilen aan een "Holland Bakery" en tijd voor mijn middagmaal (enkel gebakjes met lekkere koffie).

Fiets demonteren, inpakken en inchecken ... alles gaat vlot (ondertussen is het ook al donker geworden).

Vlucht op tijd vertrokken, op weg naar huis.

Overnachting :

Vliegtuig

Woensdag

26 september

2018

INDONESIE

DAGSCHEMA

7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30



Vliegtuig ... - Istanbul



Vliegtuig Istanbul - Bussel



Zaventem - Bachte-Maria-Leerne

ONTBIJT

Vliegtuig

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Einde van een mooie reis

FIETSEN / WANDELEN

Afstand (km) : 0

Totaal (km) : 1547

Hoogte (m) : 0

Totaal (m) : 11305

Geland in Istanbul volgens de planning.

Nog een beetje wachten voor de volgende vlucht.

Op tijd vertrokken naar Zaventem.

En uiteindelijk toch weeral heel tevreden van de diensten van de luchtvaartmaatschappij Turkisch Airlines.

Afgehaald door Kurt aan de luchthaven in Zaventem en zonder files terug naar huis.

NOTITIES

Overnachting :

Thuis