

FIETSREIS
WESTHOEK - FRANS VLAENDEREN - LEIESTREEK

Van 30 juli tot 4 augustus 2015

Vlaanderen "DEEL 1" Vlaanderen

Totaal gefietst : 527 kilometer

Donderdag

30 juli

2015

Westhoek & Leiestreek

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30

		Bachte-Maria-Leerne
		
		Tielt
		
		Roeselare
		
		Passendale
		
		Ieper
		
		Avondmaal
		
		Last Post
		
		

ONTBIJT
Nog thuis
MIDDAGMAAL
Boterham met kaas Chocomelk
AVONDMAAL
Hommelbier Garnaalkroketten met slaatje Vispannetje met frieten Bruisend water Coupe aardbeien Espresso Cuvée Watou
HOOGTEPUNT VAN DE DAG
"Last Post" in Ieper aan de Menenpoort

Fietsen : 94 km (+ 501 m) / Totale afstand : 94 km

Eerste dag volledige fietsroute via het knooppunten-netwerk afgewerkt. Vertrokken met bewolkt weer, en al vlug wat motregen (dus regenvestje aan gedurende een uurtje) en dan meer zon, maar tussendoor toch wel 2 stevige regenbuien, telkens slechts een kwartier. Schuilen onder een boom en in een kapelletje en het was al vlug over. In het begin nog vlak om te fietsen, maar vanaf Tielt begint het heuvelachtig te worden en vanaf Passendale zelfs met flinke hellingen. Eerste hoogtepunt van de dag was het Tyne Cot Cemetery met duizenden soldatengraven. Veel bezoekers en vooral Engelstalige. Ieper is een zeer mooie stad, je ziet er nog het rijke verleden in de gebouwen in het centrum. Het eerste hotel(letje) dat ik binnenging was al goed, en ik kon er een halfpension boeken (daardoor redelijk lage totaalprijs voor avondmaal en overnachting samen) en het avondmaal was super goed. Er ook een paar lekkere streekbiertjes gedronken. Tweede hoogtepunt van de dag was om 20u de 'Last Post' aan de Menenpoort. Een massa mensen, maar toch heel stil (moet je toch eens meegemaakt hebben). Tevreden van mijn eerste etappe en vakantiedag.

Overnachting : Old Tom / Ieper

Vrijdag

31 juli

2015

Westhoek & Leiestreek

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



leper



Popering



Middagmaal



Diksmuide



Oostduinkerke



Veurne



Avondmaal



ONTBIJT

Fruitsap
Pistolets / ham / kaas
Koffie

MIDDAGMAAL

Keikoppenbier
met nootjes

AVONDMAAL

Westvleteren 10

Rundsbrochette
Gemengde salade
Frietten / Water
Koffie

Boeteling
Aestestas

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Hoppemuseum
in Poperinge

Fietsen : 91 km (+ 360 m) / Totale afstand : 185 km

Prachtig weertje om te fietsen (zon, witte wolkjes, niet te warm, af en toe in de schaduw).

Nog steeds hier en daar herinneringen aan de grote oorlog. Maar van zodra ik Poperinge nader komt ook al de hoppe in het zicht. Eens naar een hoppeveld van dichtbij gaan kijken. Mooi, en de boer was aan het werk, ik heb er wel een half uur mee gebabbeld (hij was op pensioen en had nog 1,3 ha hoppe). Hij kweekt een speciale soort (een vroege soort, maar ook moeilijke omwille van ziektegevoelig) maar heeft zijn vaste afzet naar Engeland.

In Poperinge het hoppemuseum bezocht. Mooi om te zien, de hele geschiedenis en verwerking van de hoppebellen. Ze hebben daar zowat alle Belgische bieren in hun vitrine staan (ongeveer 1700, volgens hun folder). In het cafeetje bij het museum heb ik (op aanraden van de hoppeboer) nog een typisch streekbier besteld (Keikoppenbier, van Poperinge met 3 soorten hop). Dan kom ik aan de Ijzer met de grote vlakten er rond. Bezoek aan de Ijzertoren in Diksmuide en dan door vlak landschap via Oostduinkerke naar Veurne gefietst. Mooi, klein en gezellig stadje. Voor overnachting was niet veel keuze, maar wel goed.

Zondag viert Will Tura hier zijn 75e verjaardag, men was er bezig met de tribunes en het podium (dat laatste heb ik nog even uitgetest) en dan eentje gaan drinken.

Overnachting : De Loft / Veurne

Zaterdag

1 augustus

2015

Westhoek & Leiestreek

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Veurne



De Moeren

Hondschoote



Middagmaal



Bergues



Rubrouck



Saint-Omer



Avondmaal



ONTBIJT

Fruitsap

Rijkelijk ontbijtbuffet met veel soorten brood, charcuterie en kaas

Koffie

MIDDAGMAAL

Bier "3 Monts"

AVONDMAAL

Bordje jambon & paté

Stokbrood

Lamskottelletjes met groenten en patatjes

Kaasbordje

San Pellegrino / Espresso

3 Monts

Secret des Moines

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Commerce local (cafeetje) in klein dorpje Rubroek met lokaal bier "3 Monts"

Fietsen : 91 km (+ 502 m) / Totale afstand : 276 km

Leuk fietsen door De Moeren (zowel Belgisch als Frans) helemaal vlak en wijde vergezichten. Veel grachten, watervogels en vlinders onderweg. 3 km vóór de grens een schuilhokje van de douaniers gezien (hier was vroeger veel controle van de smokkelaars).

Dan naar het eerste Frans dorpje Hondschoote. Een mix van Franse en Vlaamse sfeer met een "Lijnwaadwinkel". Verder door veel kleine dorpjes, met overal "Vlaamse" vlaggen en andere kentekens van "la Flandre". Men voelt zich hier meer Vlaming dan Fransman en ze zijn er ook fier op. Weinigen spreken nog "Vlaamsch" (een mooie oude taal) maar een vereniging houdt de taal wel levendig.

Dan stad Bergues, op een heuvel natuurlijk, nog volledig omwals stadje met een versterkingsmuur en poorten, Vanaf hier gaat het vlakke Vlaanderen over in heuvel-land. Per toeval door Rubrouck gefietst en hier is een Mongools museum (verbroedering France-Mongolie, doordat in de 13e eeuw een missionaris Willem van Rubroek naar Mongolië getrokken is). Uitgenodigd om het museum te bezoeken (is zelden geopend, meestal op afspraak voor groepen).

In het dorpje dan de enige "Commerce" bezocht, een winkeltje met café en er een lokaal bier 3 Monts geproefd. Saint-Omer is al veel Franser, maar toch overal Belgische bieren van het vat, slechts enkele lokale uit de fles.

Overnachting : Ibis / Saint-Omer

Zondag**2 augustus****2015****Westhoek & Leiestreek****DAGSCHEMA****NOTITIES**

7 00
 30
 8 00
 30
 9 00
 30
 10 00
 30
 11 00
 30
 12 00
 30
 13 00
 30
 14 00
 30
 15 00
 30
 16 00
 30
 17 00
 30
 18 00
 30
 19 00
 30
 20 00
 30

	Ontbijt	
	Saint-Omer	
		
	Fauquemberg Middagmaal	
	Air-sur-la-Lys	
		
	Béthune	
		
	Avondmaal	
		

ONTBIJT

Boterkoeken
 Koffie

MIDDAGMAAL

Eclair, Appelgebakje
 Orangina

AVONDMAAL

3 Monts
 Bordje charcuterie
 met stokbrood
 Pot'je Vleesch
 met sla en frietjes
 Perrier

Anosteké

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Mooi terrasje
 Warme avond
 Lekkere biertjes

Fietsen : 93 km (+ 751 m) / Totale afstand : 369 km

Opnieuw een prachtige fietsdag, zonnig weertje en weinig wind, zelfs al vrij warm.

De ganse dag fietsen heuvel op en heuvel af, met de sterkste klim om van het dal van de rivier Aa naar het dal van de rivier Lys te komen (over een heuvel met een helling van 10%). Wel fantastisch mooie vergezichten op de top van de heuvel.

Tweemaal fietspech gehad vandaag, maar telkens vlug kunnen herstellen: (1) vijs van de zadelbevestiging gebroken, vervangen en (2) lekke band achteraan, gaatje vlug gevonden en gestopt.

Vanaf hier de Leie volgen (is nog maar een grote beek) maar je ziet ze ook niet zo veel. Het valt wel op dat je nog de keitjes op de bodem ziet door het zuivere water.

Air-sur-la-Lys, mooi centrum, maar op zondag is er niets open "c'est mort ici monsieur". Was van plan om er te overnachten, maar is niet gelukt (2 van de 3 hotels dicht en het derde volzet natuurlijk).

Dan een uurtje verder gefietst (op aanraden van een lokale bewoner) van mijn geplande route afgeweken en in Béthune al vlug een gezellig plekje gevonden.

Een zeer levendige stad, mooi terras bij het hotel en ook een goed restaurant, gewoon gezellig en lekker.

Enkele lokale biertjes gedronken (alleen 75 cl, en ik moest er wel speciaal naar vragen, stonden niet op de kaart, maar wel in hun kelder),

Overnachting : Vieux Befroi / Béthune

Maandag

3 augustus

2015

Westhoek & Leiestreek

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30

	Ontbijt	
	Béthune	
		
	Lille	
	Middagmaal	
		
	Historisch	
	centrum	
	van Rijsel	
		
	Avondmaal	

ONTBIJT
Fruitsap
Ontbijtbuffet met brood eieren, hesp, kaas yoghurt, fruit
Koffie
MIDDAGMAAL
Vedette Blanche
Nootjes
Antwerpse Tripel
Nootjes
AVONDMAAL
Aziatisch buffet / Badoit
Sushi
Thai salade
Nems
Wok visschotel
Tepanjaki vlees
Fruitsalade & Flan
Jasmijn thee
Duvel Triple Hop (x2)
HOOGTEPUNT VAN DE DAG
Vieux Lille

Fietsen : 57 km (+ 894 m) / Totale afstand : 426 km

Na een lang en uitgebreid ontbijt heb ik eerst nog eens de wekelijkse markt van Béthune bezocht en dan een korte fietsrit naar Rijsel. Een beetje zigzag door kleine dorpjes gefiets om de grote drukke wegen te ontwijken en dan zonder veel verkeer in het centrum van Lille terechtgekomen.

Eerst een hotelletje zoeken, eerste was volzet, hebben me doorverwezen naar een ander (soort hostel, zeer goed en gezellig, met veel volk).

Prachtig oude historisch centrum van Vieux Lille, ik heb er uren doorgewandeld (met af en toe een siesta om van mijn reis en dag te genieten).

Het valt wel op dat hier overal Belgisch bier getapt wordt (une bière locale, ici c'est la bière Belge Monsieur).

Ik heb er dan telkens eentje besteld die ik hier bij ons nog niet gedronken had.

Onderweg ook eens uitgekeken waar ik voor mijn avondmaal terecht kon, en zag daar in de buurt van de citadel een Aziatisch buffetrestaurant (16,80 EUR menu à volonté), dus niets lokaal vandaag, maar eens lekker mijn buikje gevuld met Japanse, Thaise en Chinese specialiteiten.

Dan nog een biertje in de bar van het hostel, en samen met een Oostenrijks koppel een gezellige avond gehad, bij dan nog maar een biertje (vakantie-gevoel).

Overnachting : Gastama / Lille

Dinsdag

4 augustus

2015

Westhoek & Leiestreek

DAGSCHEMA

NOTITIES

7 00
30
8 00
30
9 00
30
10 00
30
11 00
30
12 00
30
13 00
30
14 00
30
15 00
30
16 00
30
17 00
30
18 00
30
19 00
30
20 00
30



Ontbijt



Rijsel



Wambrechies



Wervik



Middagmaal



Kortrijk



Langs de Leie



Deinze



Bachte-Maria-Leerne



Avondmaal

ONTBIJT

Stokbrood
met boter en confituur
Fruitsap en Koffie

MIDDAGMAAL

Boterkoek
Water

AVONDMAAL

Mosselen "Jardinière"
met bruin brood
Muscadet sur Lie
Kaasbordje
met stokbrood
Château Bois de Meneau
Espresso
Filliersje

HOOGTEPUNT VAN DE DAG

Mijn eigen dorp met de Leie,
Astene Sas, Maaigemdijk
en Kasteel Ooidonk

Fietsen : 101 km (+ 230 m) / Totale afstand : 527 km

Vanaf het water rond de Citadel in Rijsel naar de Deule gefietst en gevolgd tot deze in de Leie uitmondt.

Veel mooie natuur onderweg, en zelfs in Frankrijk mooi onderhouden fietspaden langs de rivier.

Nog het dorpje Wambrechies onderweg bezocht, met mooie kerk en stadhuis, maar ook nog een jenever-stokerij.

Vanaf hier dan fietsen langs de Leie tot ik terug thuis kom. Wel mooi fietstraject, met onderweg nog een paar bezoekjes in dorpen en steden zoals Commines-Komen, Wervik (tabaksmuseum was net gesloten) ruim stadsbezoek van Kortrijk, met o.a. de Broeltorens, het Belfort en begijnhof. Mooie fietsbrug over de Leie om het centrum van Kortrijk in en uit te fietsen.

Vanaf Deinze voel ik me dan al een stukje thuis, maar toch eerst nog eens door het stadscentrum gefiets en een rustpauze in de zon op de zitbanken van het Sint-Popplein tussen de kerk en de Leie.

De laatste kilometers zijn dan ook nog zeer mooi, eigenlijk wel de mooiste langs de Leie met eerst het geklasseerde gebied rond Astene Sas en Sashuis, dan het tot mooiste plekje van Deinze verkozen Maaigemdijk aan de oude Leiemeander en tenslotte langs het kasteel van Ooidonk via de Ooidonkdreef terug naar huis.

Overnachting : Thuis / Bachte-Maria-Leerne