



## *Mijn gedachtegang gebundeld*

Even wat dieper graven in je eigen denken en doen,  
een uitdrukking, een gedachte, het ontstaat vanzelf.

### MIJN LEVENSVISIE IS HEEL SIMPEL

Maak het jezelf niet moeilijk ,  
want niets is gezonder dan tevreden door het leven gaan.

En als het mij niet lukt om lang te leven,  
wil ik tenminste toch véél geleefd hebben.

*Reizen per fiets,  
het is de meest complete manier van reizen,  
op voorwaarde dat "reizen" belangrijker blijft dan "fietsen".*

(Guido De Vliegheer)

*Een groot voordeel van alleen zijn,  
is dat je iedere dag een beetje meer jezelf wordt.  
Terwijl anderen, iedere dag een beetje meer de andere worden.*

(Guido De Vliegheer)

*Altijd werken voor Euro's ... Dollars ... Yuan ... geld,  
en al heel vlug is er niets anders meer in je leven dat nog telt.  
Want leven zonder ontspanning of natuur, zonder kunst of cultuur,  
dat is arm sterwen ... en anderen zullen het erwen.*

(Guido De Vliegheer)

*Veel doen en veel beleven is al mooi op zich,  
maar neem ook de tijd om te genieten  
van wat je gedaan en beleefd hebt.*

(Guido De Vliegheer)

*Probeer meer te doen en minder te willen hebben.  
Het gevoel van gelukkig zijn zal stijgen.*

(Guido De Vliegheer)

*Vriendschap kan eenvoudig zijn  
en wordt niet verpakt met een strikje rond.*

(Guido De Vliegheer)

*Een thuis ... ergens thuis zijn ... zich thuis voelen,  
het is al te vaak een onderschatte waarde in het leven.*

(Guido De Vliegheer)

*Traveling around is the best way to discover the world.  
Discovering the world is the best way to know yourself.  
Knowing yourself is the best way to become happy.*

(Guido De Vliegheer)

*Jedereen ervaart geluk op zijn manier,  
en dat is mooi, want hierdoor kan ik  
op mijn manier gelukkig zijn.*

(Guido De Vliegheer)

*Geld kan je lenen, vriendschap niet.*

(Guido De Vliegheer)

*Geluk bestaat uit kleine dingen,  
hierdoor zijn er velen die er overheen kijken.*

(Guido De Vliegheer)

*Een huis wordt gebouwd,  
een thuis bouw je zelf.*

(Guido De Vliegheer)

*Ook als je vergeet te leven,  
gaat het leven voorbij.*

(Guido De Vliegheer)